

†

GEDENK MET EEN VROOM GEBED HET  
HEENGAAN VAN

MEVROUW

## MARIE VAN HAESEVELDE

echtgenote van de heer RICHARD ROELAND

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 31 juli 1903  
en godvruchtig overleden in de kliniek  
St.-Franciscus te Oprakel op 1 september 1985,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.  
Lid van de Bond der gepensioneerden.

---

Wel onverwacht maar niet onvoorbereid in  
de ogen van God is zij vol overgave naar haar  
Meester teruggegaan waar zij nu zal mogen  
delen in de hemelse vreugde.

Haar leven was een rijk-gevulde tuil met mooie  
bloemen van wit geluk en paarsdonkere smart.  
Alles heeft zij aanvaard en gedragen met een  
breedofferend gebaar en een immer blij lach  
in haar ogen. Zij was een dappere, sterke, vrome  
moeder.

Zij hield van het leven en de mensen, van haar  
man en haar familie. Zij heeft gewerkt en ge-  
beden, gelachen en ook afgezien. Zij was boven  
alles een diepgelovige vrouw. In de trouw aan  
haar heilige taak borg zij het geluk van hem  
die met haar door het huwelijk verbonden was.  
Moge de Heer, die zij in haar stil gebed het  
dagelijks offer van haar bedrijvig leven bracht,  
thans haar vreugde zijn in een eeuwig, geluk-  
zalig aanschouwen.

Mijn goede man, samen hebben we zoveel  
schoons beleefd, hard gewerkt en vreugd  
en leed gedeeld. Bezie het kruis zoals wij het  
zo vaak samen deden. Ik ken uw geloof, uw  
betrouwen en uw liefde en wat voor u thans  
een pijn is kan een bron zijn van Gods rijkste  
zegen.

Beste broers en zusters, familieleden en vrien-  
den, voor de vele attenties van vriendschap  
en genegenheid dank ik u allen oprecht.

Moeder Maria, troosteres der bedrukten, bid  
voor ons.

---

De heer Richard ROELAND,  
De families: VAN HAESEVELDE, PERSOONS,  
ROELAND en PIETERS

DANKEN U OPRECHT voor uw kristelijke  
deelneming en uw vroom gebed.

Drukk. Van Ruyskensvelde - ☎ 091 / 60 05 78