

†

Dankbaar aandenken aan  
de Heer

**Michel VAN HAESVELDE**

weduwnaar van Anaïs VION,

geboren te Schorisse op 15 juni 1917  
en overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis  
te Ronse op 15 september 1990.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Oudstrijder 1940 - 1945.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

De families

VAN HAESVELDE, VION,  
CAROBEL, VAN PETEGEM

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis :

dinsdag 2 oktober 1990 om 19.30 uur.

Na een werkzaam en voorbeeldig leven  
is deze goede man naar de eeuwigheid  
geroepen om de schone beloning te  
ontvangen van zijn goede werken.

Sterven is afscheid nemen van alles wat  
ons hier op aarde heeft bekommerd, van  
alles waar wij eerlijk naar gestreefd  
hebben.

Maar dit afscheid is geen vernietiging.  
Het is naar de Heer toegaan met in uw  
handen al het goede waarvan u genoten  
hebt, en al het harde dat ge verduurd  
hebt. Sterven is uzelf en uw werken  
aanbieden aan de Heer.

Mijn dierbare familie en vrienden, ween  
niet om dit afscheid, het is de weg die  
elke mens moet gaan om te kunnen  
komen tot de voltooiing van het mensen-  
leven.

Veel hebt gij mij gegeven, nog het meest  
na de dood van mijn geliefde echtgenote.  
Ik dank u voor dit alles. Ik ben niet van  
u weg. Ik blijf met u verbonden. Schenk  
ook gij een vurig gebed tot mijn ziele-  
rust. Ik dank u daarom.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel  
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel