

Jezus, Maria, Jozef!

†

BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

RICHARD VANHAESEVELDE

Weduwnaar van Mw Alma Geenens
Echtgenoot van Mw Virgini Solomé
geboren te Elzele (Louise-Marie) de 24 September
1873 en er godvruchtig overleden de 26 Februari
1951. Gesterkt door de HH. Sacramenten.

Een brave man waarvan iedereen getuigt dat hij hard gewerkt heeft en al wat hij deed het deed van harte. Zo gaf hij het voorbeeld van veel huiselijke deugden.

Vroeg op en vroeg aan 't werk maakten hem gezond en sterk, tot de dag dat God het anders beschikte. Gelaten heeft hij het aanvaard. De Heer die niet zozeer op de grootheid der werken ziet, maar wel op de liefde waarmee ze volbracht worden, zal de trouwe dienaar belonen.

Duurbare echtgenote, lieve kinderen en familie, ik dank u om de zorgen en genegenheid waarmee ge me hebt omringd, bijzonder bij mijn ziekzijn. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Beste vrienden, de arbeid was voor mij een zegen mijn dagen zijn voorbij gegaan en ben tevreden over uw genegenheid. Bidt nu nog voor mij

Mijn Jezus barmhartigheid!

O. L. V. van Altijddurende Bijstand bid voor hem.

Mevrouw Richard VANHAESEVELDE, geboren Virgini SOLOMÉ;

De Heer en Mevrouw Adelin DESMAELE-VANHAESEVELDE en kind;

De Heer en Mevrouw Henri GABRIELS-VANHAESEVELDE, kinderen en kleinkinderen;

De Heeren Mevrouw Remi VANHAESEVELDE-BAERT, kinderen en kleinkinderen;

De Heer en Mevrouw Victor VANHAESEVELDE-VALLÉ, kinderen en kleinkinderen;

De familiën VANHAESEVELDE, VANDE WATTIJNE, SOLOMÉ en DE TANDT,

bedanken UED. voor de blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.