

Hij was een rustig man,
altijd in lief en leed tevreden !



Heer, geef in uw goedheid
rust en vrede aan

DE HEER

**Ursmarus, Jozef
VAN HAESEVELDE**

echtgenoot van Maria VIVILLE,

geboren te Zegelsem op 7 februari 1898
en rustig in de Heer ontslapen te Oprakel
op 25 januari 1988.

Begeleid door de gebeden van onze Moeder
de H. Kerk.

Wanneer de zon van dit aardse leven onder
gaat, rijst de eeuwige dageraad van een nieuw
bestaan. Ach Heer, wat had ik op aarde nog
te verlangen buiten U, mijn God? Mijn
levenskrachten door hoge ouderdom zijn uit-
geput. Mijn negentig jaren zijn als rook
vervlogen ...

Mijn leven lang heb ik in Gods schone natuur
gewerkt en ervan gehouden van al wat groeide
en bloeide, van de getrouwe dieren om ons
heen, tot het einde toe, zolang ik kon, tot
God mij uit die stille en lange eenzaamheid
genood heeft tot zijn nabijheid in het eeuwig
leven.

Bidden wij voor de dierbare overledene dat
zijn leven, zijn vreugde en zwoegen, zijn zwak-
heid en vertrouwen aanvaard mogen worden
door de Heer en dat God hem rust schenke
en verkwikking na alle wel en wee in dit
leven en nu laat delen in Zijn leven voor
altijd.

Mijn dierbaren, mijn vrouw, mijn oprechte
dank voor uw drie en veertig jaren toewijding
en zorgen en mijn familieleden voor alles wat
ge voor ons geweest en gedaan hebt. Vergeet
me niet in uw gebed. Tot weerziens bij
de Heer !

Namis : zondag 14 februari 1988 om 10 uur
in de St-Martinuskerk te Oprakel.

De families

VAN HAESEVELDE, VIVILLE,
DE SMET, DE STAERCKE,

danken U.

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel
Drukk. L. De Ruyver, Brakel