

't Is toch wonder Heer...
een goed mens spreekt meest tot ons
hart,
als hij zelf niet meer spreken kan !...



Dankbaar aandenken aan
de Heer

Albert, Oscar

VAN HAEZEVELDE

echtgenoot van
Mevrouw Germaine Verstraeten,

geboren te Opraekel op 17 december
1909 en godvruchtig overleden in het
Burgerlijk Hospitaal te Ronse op
27 juni 1981, voorzien van Kristus in
Zijn HH. Sakramenten en de Pause-
lijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945.

Dank om zo'n een eerlijk man : plicht-
bewust, eenvoudig, trouw aan zijn ge-
zin, familie en vrienden.

Werkzaam en vol zorg voor zijn gezin,
heeft hij naarstig gewerkt en zich
geen moeite noch offers gespaard om
zijn kinderen een eerlijk en gelukkig
bestaan te verzekeren.

Hij was een tevreden man ; altijd
vriendelijk en gediensstig, gewaardeerd

door zijn patroon en werkmakkers.
Jarenlang ziek geworden... heeft hij
gelaten en geduldig zijn beproeving
doorstaan en te vroeg is hij van ons
heengegaan. Hij ruste nu bij de Heer
in vrede.

Dank Heer, omdat we al die jaren
met hem mochten leven. Hij had een
gouden hart als echtgenoot en vader.
Wij kennen zijn gelijke niet. U die
hem werken zag en zijn goedheid
mocht ervaren, begrijpt ons die ver-
driet hebben. Aan U allen die zo innig
met ons meevoelt bij dit voor ons
zo zwaar verlies, oprechte dank !

Blijven wij hem dankbaar gedenken
en allen die van ons heengingen uit
de familie door een gebed. De Heer
neme hem op in zijn eeuwige liefde
en vertrooste en versterke deze die
blijven bij dit afscheid.

Namis : In St.-Martinuskerk te Opra-
kel op 19 juli 1981 te 10 u.

De families

VAN HAEZEVELDE, SADONES,
VERSTRAETEN, MAES,

danken U voor de blijken van kriste-
lijke deelneming.

Uitg. S. Gijselinck, Opraekel