

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer !



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

ANDRE VAN HAEZEVELDE

echtgenoot van Mevrouw
ADRIENNE BAGUET

geboren te Rozebeke, op 23 mei 1926 en godvruchtig overleden in de St. Franciskuskliniek te Oubraker, op 5 februari 1985, gesterkt door de HH. Sakramenten en de Pauselijke zegen.

Op grond van veel bijbelteksten wordt de mens, binnen en buiten de kerk, uitgenodigd om mee te werken aan de verbetering, de bewoonbaarheid van de wereld.

Deze opdracht heeft de duurzame overledene beantwoord door zijn trouw en stipte dienst op het bureel, waar hij gedurende 38 jaar een stevige schakel was in de ketting van 's lands bestuur.

Anderé was een mens van goede wil. Hij heeft Gods liefde verkondigd door zijn dienstbetoon en minzaamheid, door zijn eenvoud en oprechtheid in zijn omgang met de medemensen, wat hem veel vrienden bezorgde en sierde.

Zijn geluk en voldoening vond hij vooral in de kleine kring van zijn gezin waarvoor hij alles

inzette, zijn raad, zijn daad, zijn gezondheid. Hij kon genieten van de vredige stilte in de huiskring, alleen door zich omringd te weten door de warme en koesterende liefde van zijn echtgenote en dochter.

De gelatenheid en geduld waarmee hij weken lang, zonder klagen, de last en de pijn van zijn ziekte heeft gedragen waren de uitdrukking van zijn overgave aan Gods H. Wil en staan borg voor zijn eeuwig leven.

Beminde echtgenote, samen hebben we lief en leed gedragen, maar ook het « leed » was « lief » omdat er liefde waaide in ons gezin. Er komt een einde aan mijn aards bestaan maar onze liefde is onsterfelijk omdat we verenigd blijven door herinnerend gebed.

Lieve dochter Katheleen, gij waart de kroon op mijn leven ; dank u ! Eer uw moeder, zorg voor haar al de dagen van uw leven en bid voor mij.

De families VAN HAEZEVELDE, BAGUET, SEGRERS en VAN WAMBEKE,

danken U voor uw blijken van christelijk medevoelen en uw gebed.

Drukk. De Clercq-De Meyer, Zottegem (S.M.O.)
Begrav. Van Asbroeck, Zottegem (S.M.O.)