

'k Zal haar naam met eerbied noemen
nu zij neerdaalt in het graf
en Gods goedheid altijd roemen
die ons zulk een moeder gaf. (G. Gezelle)

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

CYRILLA VANHAEZEVELDE

echtgenote van de Heer

Georges VANMALDERGHEM

geboren te Schorisse op 18 maart 1918 en er
schielijk overleden op 2 augustus 1986,
voorzien van het H. Oliesel.

Nu wij onze geliefde moeder rouwend, maar gelovig
begeleiden naar haar laatste rustplaats, komen wij God,
met hoopvolle gezangen en gebeden van de Heilige Kerk,
smeken voor haar zielerust in de vrede en de vreugde
van hierboven. In alle eenvoud heeft zij haar taak vol-
bracht als huisvrouw en moeder. De bezorgdheid om
haar gezin heeft haar leven gevuld met onvertroten ijver
voor haar dierbaren.

Wij zijn bedroefd maar God ook dankbaar een goede
moeder hier op aarde gehad te hebben. Zij heeft vreugde
en lijden gekend en dit alles heeft ze in stilte gedragen.

"Ten Paradijse geleide u de Engelen, dat bij uw aan-
komst de maartelaren u ontvangen en u opvoeren naar
de Heilige stad Jerusalem; het koor der Engelen ont-
vange u en moogt gij mij met Lazarus de eeuwige rust
genieten."

Mijn dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en
familieleden, onverwacht heeft de Heer mij geroepen. Ik
begrijp uw droefheid. Blijft echter niet treuren... het leven

gaat voor u verder. Troost mekaar en bid voor elkaar en
blijft mekaar verder steunen. Zoekt uw troost bij mekaar
en bij de Heer in het gebed. Beste dank ook voor het
geluk dat we samen hebben gehad.

H. Maria. bid voor ons arme zondaars.

Georges VANMALDERGHEM,

Eric en Chantal VERMEEREN-VANMALDERGHEM,
Jean-Paul en Conny VANMALDERGHEM-COMMERE
en kinderen,

De families VANHAEZEVELDE, YSEBAERT,
VANMALDERGHEM en COESSENS,

**danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.**

Rouwleiding DEVOS, Tel. 21.37.40