

Kom getrouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van uw Heer. (Evang.)



**TOT VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN**

van de Heer

**Emile, André VANHAEZEVELDE**

ectgenoot van Mevrouw

**Juliette MATTHIJS,**

geboren te Everbeek St.-Maria op 9 oktober 1902 en vroom en zachtjes overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 22 augustus 1975,

gesterkt en getroost door Kristus in Zijn Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Hij was lid van de parochiale godvruchtige genootschappen.

In de oogstmaand, als het koren gerijpt is, komt de Heer van de oogst om de vruchten binnen te halen.

Nederig en eenvoudig, met moed en wilskracht heeft deze man op zijn hoeve als geen ander de wisseling van de seizoenen en de opgang van het leven bij mens, dier en plant met belangstelling kunnen volgen.

Hij was een stille, harde werker, begaafd met een klare kijk op zijn zaken en met handen die wisten van aanpakken. Het zware werk was voor hem een vreugde en een zegen in Gods vrije natuur. Op gevorderde leeftijd als hij het werk niet meer aankon ging hij wandelen in al wat groeide en bloeide in het open veld.

Uit een vroom-kristelijke familie gesproten, hield hij de morele en kristelijke waarden hoog en laat hij ons de kostbare erfenis na, niet alleen van welstand en geluk, maar vooral van een voorbeeldig, echt kristelijk

leven, vol zorg en toewijding voor de zijnen, bekroond met een heerlijke oude dag, samen met vrouw en dochter in een rustig en gelukkig samenzijn.

Wij danken God voor al het edele en schone dat hij door woord en daad ons heeft nagelaten, als een afstraling van God in zijn scheppende goedheid en liefde.

Dierbare echtgenote, teergeliefde kinderen, kleinkinderen, beminde familie, mijn handen en geest zijn nu tot gedwongen doch in offer aanvaarde rust gekomen, zij liggen tot stil gebed gevouwen; zij hebben veel en gaarne voor u allen gewerkt. Zij vormen nu dat stil gebaar ten afscheid, maar zij laten u mijn levenswerk na waarin zovele herinneringen aan ons gelukkig samenzijn liggen opgeborgen. Gelouterd door het leven slaat de Heer de tarwe op in Zijn graanschuur, de Hemel. Ik hield zo van u, dank voor alles en aan allen. Tot weerziens. Vraagt de Heer van de oogst dat Hij mij genadig weze en dat Hij u moge zegenen en vertroosten in die droeve dagen.

O.-L.-Vrouw van Bijstand, bid voor mij.

**Namis : zaterdag 6 september te 19 u. in Sint-Maarten te Brakel-Opbrakel.**

De families VANHAEZEVELDE, MATTHIJS, LAGNEAU, DE BECK,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijselincq, Brakel-Opbrakel