

God is mijn toevlucht en mijn burcht,
od is mijn schild en mijn vertrouwen.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Ida VANHAEZEVELDE

WEDUWE VAN DE HEER

Prudent MINCKE

geboren te Schorisse op 27 mei 1908 en
godvruchtig overleden te Ronse op 20 mei 1984,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Hoe gelukkig is de mens, die na een lang en rijk ge-
vuld leven kan en zeggen mag : "Alles is volbracht,
ik heb gewillig volbracht al wat God mij opgelegd
had te doen en te laten".

Hij zal ook, evenals Jezus, eens verheerlijkt uit het
graf verrijzen om met de Zaligmaker eeuwig in de
hemel te leven.

Heer, wie U dient is zeker dat hij zal beloond wor-
den.

Is de mens in verdrukking geweest, hij zal verlost
worden ; werd hij gestraft, hij zal barmhartigheid
verwerven.

God immers verheugt zich niet in onze verdrukkin-
gen, en na het onweer geeft Hij stilte, na tranen en
zuchten overlaadt Hij ons met vreugde.

Nu onze dierbare moeder naar het Vaderhuis is te-
ruggekeerd bidden wij : Heer, mogen wij allen, die
met haar verbonden zijn, nu ook, omwille van haar
dood, dieper met haar verbonden blijven.

Mogen wij in die samenhorigheid de belofte her-
kennen, dat Gij ons in de dood getrouw zult zijn

Heer, leer ons in vreugde en leed ontdekken, dat wij
elkaar moeten bijstaan in het leven. Laat ons dank-
baar zijn voor alles wat wij in het leven hebben ont-
vangen.

Mijn dierbare kinderen en familieleden, ik dank u
voor de genegenheid en de vriendschap welke ik
heb mogen ondervinden. Weest verder goed voor
mekaar en vergeet mij nooit in uwe gebeden.

Maria, Koningin van de Rozenkrans, bid voor ons.

De Heer Richard MINCKE,
De families VANHAEZEVELDE, YSEBAERT,
MINCKE en VANMAELDERGEM

**danken U voor Uw gebed
en blijken van deelneming.**

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse