

De Heer is mijn Herder, niets kom ik tekort,
mijn schreden leidt Hij langs rechte paden.
Ps 23.



BID MET ONS VOOR

Jules, Arthur Van Haezevelde

geboren te Rozebeke op 12 september 1904 en
tot zijn Schepper weergeroepen op 9 mei 1984,
te Zottegem gezalfd met het ziekensakrament.
Lid van de Kristelijke Bond Gepensioneerden.

Goede God, groot is de liefde
die Gij ons betoont in het lijden
en de kruisdood van Christus.
Gij hebt Hem uit de doden doen opstaan
en Hem tot hoeksteen gemaakt
van ons geloof.

Geef ons de moed geduldig te lijden
en in zijn voetstappen te treden.

(keuzegebed 4e Paaszondag)

Wij danken U, Vader, om het schone leven
van deze goede broer, oom, familielid,
eerlijke buur en trouwe vriend.

Geboren in een kroostrijk gezin te lande
heeft hij al heel vroeg werken geleerd
op de akker, als kampagnard in 't Frans,
vroeg en laat, gestaag en onvermoeibaar,
taai, ondanks zijn tengere gestalte.

« Ge moet het leren gaarne doen
en ik heb het me nooit beklaagd. »

gaf hij nog onlangs monkelend mee
als les aan een groep jongere mensen.
Zo was ook zijn dienstbetoon vanzelfsprekend:
als hij iemand maar 'n plezier kon doen.
Even trouw en stipt maakte hij tijd,
als plichtsbewuste kristenmens,
voor de zondagmis en voor de uitvaart
van zovele families en bekenden.
Hoe eenvoudig - stil hij ook leefde,
velen zullen hem met spijt missen.
Neem hem op in uw Vaderhuis, God,
voor welverdiende rust in vrede.
En zegen allen die hem waardeerden
en in uw Naam wel hebben gedaan.

O. L. Vrouw van Rozebeke, bid voor ons,
nu en in het uur van onze dood.



De families Van Haezevelde - Segers,

danken voor de gebeden
en deelneming in de rouw.