



* IK GELOOF : de vergiffenis van de zonden ;
de verrijzenis van het vlees ;
het eeuwig leven. Amen »
(Apostolische geloofsbelijdens)

GEDENK IN UW GEBEDEN

DE ZIEL VAN MIJNHEER

Kamiel VAN HAEZEVELDE

echtgenoot van Mevrouw

ROMANIE HOEBEKE

geboren te Michelbeke, 27 december 1891 en zacht in
de Heer ontslapen te Rozebeke a/d Zwalm,

13 december 1962,

gezalfd met het Heilig Oliesel «in extremis.»

OUD-STRIJDER 1914-18

Vuurkruiser en vereerd met verscheidene eretekens.

Gepensioneerd mijnwerker,

« Weest dus waakzaam, want ge weet niet, wanneer
de heer des huizes komt, 's avonds laat of midden in de
nacht, bij het hanengekraai, of 's morgens vroeg. »

(Markus 13, 35.)

Deze heilige woorden van de Heer, gericht «tot allen»
(zie vers 37) en gemarkeerd door vier momenten, bevat
'n groot vermaan : weest waakzaam ! De dood is nog
altijd de grootste dief van de wereld !

Kamiel was 'n pezige, stoere en sterke man. Achter
'n ruwe schors droeg hij 'n eerlijk en goed hart. Zijn
godsdienstplichten vervulde hij stipt en trouw.

Hij heeft nog de tijd gekend van het mooie maar
harde lied van «De Wiegende mijnwerker» : « Uw
vader, lief kindje, zong zelden of nooit. Hij vond op zijn
wegen geen bloemen gestrooid. » (E. Hullebroeck)

Beminde echtgenote, hoe kan ik u danken voor al
uw liefde, goedheid en geduld ! Moget gij nog lange
jaren genieten van de dankbare genegenheid van onze
kinderen en kleinkinderen,

Geliefde kinderen, vader wordt u plots ontrukkt. Ik
was zo goed en gaarne bij u, Ik weet dat gij mij niet
zult vergeten vooral in uw gebeden. Geeft mij 'n deel
in iedere H. mis die gij meeviert.

Liefste kleinkinderen, gij waart de zonnestralen in
mijn oude dag. Bidt dikwijls voor uw grootvader. Gij
vooral, lieve Myriam, gij mijn grote vriend,

Vaart wel, leeft schoon en tot weerziens in het land
van de eeuwige glimlach.

O. L. Vrouw van Rozebeke, Sint-Barbara, bidt
voor hem.

Mevrouw Kamiel VAN HAEZEVELDE, geboren
Romante HOEBEKE,

Mijnheer en Mevrouw Victor VAN HAEZEVEL-
DE-DE VOS en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Roger LAFORT-VAN
HAEZEVELDE en kind,

De families VAN HAEZEVELDE, HOEBEKE,
DE RIDDER en VAN DE KERCKHOVE

DANKEN U VAN HARTE VOOR

DE BLIJKEN VAN DEELNEMING

EN GEBEDEN.

Uitg. Van Der Hauwaert