

« Wij leven en sterven voor God de Heer,  
aan Hem behoren wij toe ».



Op de tweede Pinksterendag is van ons heen-  
gegaan naar het eeuwige leven

DE HEER

## **Libert VAN HAEZEVELDE**

**echtgenoot van Mevrouw Maria KINDT,**  
geboren te Zegelsem op 5 december 1915 en  
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek  
te Oudenaarde op 7 juni 1976,  
gesterkt door Kristus in Zijn Sakramenten en  
de Pauselijke Zegen.

In het licht en het vuur van de warme  
Pinksterendagen, wanneer veel mensen wat  
verpozing en rust gaan zoeken onder Gods  
milde zon, is in Gods eeuwige liefde opge-  
nomen, wat onvoorzien en onverwachts, deze  
brave man en vader, naar de beloofde toe-  
komst, ten eeuwigen leven.

Waarlijk, kort zijn de dagen, Heer, van de  
mens en aan U alléén is hun aantal bekend,  
maar wat tellen de jaren, ook van het leven  
hier op aarde, wat wij er ook van maken of  
teren vergeleken bij de eeuwigheid...

God, die liefde zijt, Gij staat aan het be-  
gin en aan het einde van ieder mensenleven,  
geheel het leven door staat U aan zijn zij.  
Gij hebt hem gemaakt voor het leven en  
niet voor de dood. Zo richten wij ons met

een zoekend geloof, nu wij midden in ons  
leven, zo plots de dood ervaren.

Wij bidden U, God, geef nu uw toekomst  
en uw leven aan deze gestorven mens die  
ons zo nauw aan het hart ligt. Hij was voor  
ons een trouwe echtgenoot en een bezorgde  
vader, meer dan wij vermoedden was hij  
voor ons de band die ons samenhiel.

Voor zijn medemensen een voorbeeld van  
werkzaamheid, eenvoudig en vredelievend, on-  
baatzuchtig en altijd tot dienst bereid.

Wij danken U, Heer, voor wat hij voor ons  
heeft betekend en voor alles wat hij voor  
ons en zijn medemensen in stilte heeft ge-  
daan. Voor de moed en het geduld in zijn  
langdurige ziekte. In dankbaarheid en liefde  
willen wij allen een steun zijn voor moeder,  
die werkend en liefhebbend ons altijd bij-  
staat. God zegene en begeleide U allen ver-  
der in het leven tot wij elkaar ontmoeten  
waar het geluk en het leven nooit eindigt.

Heer, in Uw barmhartige liefde, geef hem  
de eeuwige rust, bij al deze die ons reeds  
zijn voorgegaan.

De families VAN HAEZEVELDE, KINDT,  
SADONES, FOUQUET,  
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijssels, Opbrakel