

Gegroet, o Kruls, onze enige Hoop!



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Victor VANHAEZEVELDE

echtgenoot van Mevrouw

MARGRIET VERSTRAETEN

geboren te Oubrakerl, op 10 december 1905,
en er godvruchtig overleden op 21 maart 1958,
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

GEMEENTERAADSLID

OUDSTRIJDER 1940 - 1945.



Wie, als deze brave man, in eenvoud, werkzaamheid en zorg voor vrouw en kind zijn leven heeft doorgebracht, betrouwend op Gods Voorzienigheid en onderworpen aan zijn Wil, hoeft niet te vrezen voor het oordeel.

God loutert onze ziel en treft soms ook ons lichaam, opdat wij, met zijn dienaar Job, zijn naam zouden zegenen.

Ons leven op aarde is toch maar een grote beproeving die ons het eeuwig loon, dat ons is voorbestemd, moet laten verdienen.

Dierbare echtgenote, een harde slag heeft u getroffen. Hoe gaarne had ik nog vele jaren aan uw zijde geleefd! De onverbiddelijke dood heeft mij echter, na veel lijden, aan uw genegenheid ontnomen;

maar de kracht van hierboven zal u steunen in uw smart. En gij, Etienne, mijn goede jongen, van wie ik zoveel hield, wees gij nu de troost van uw bedroefde moeder en vergeet uw vader nooit. Beminde vader, schoonvader, broeders, zusters, alle familieleden en vrienden, weest mij indachtig in uw gebeden en tot weerziens in Gods zaligheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.



De families VANHAEZEVELDE en
VERSTRAETEN.

danken U van harte voor
uw blijken van genegenheid
en kristelijke deelneming.

Nederbrakel, Druk. We O. Surdiaccurt