

Op aarde heeft niemand van ons een blijvende woning.

DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

Marcel VANHALEWYN

echtgenoot van Mevrouw
Margriet VAN HÖORDE

geboren te Sint-Martens-Lierde
op 30 maart 1922
en aldaar godvruchtig overleden
op 20 juni 1989,
gesterkt met het Sakrament der zieken.

Op een doordeweekse dag, onopvallend. In de slaap midden in de nacht. Gestorven waar hij, een huisduif zo graag was: thuis. Omringd en geliefd door Margriet. Bijgestaan door kinderen en familie. Marcel, die de tijd en het geluk kreeg om te mogen sterven omringd door liefde, weet nu dat de dood ook bij het leven hoort.

Marcel wou nooit van een hoge toren blazen. Hij schilderde liever kleine kerkjes. Het liefst was hij de trouwe huisduif. Vlijtig, toegewijd en handig. Huiskarweitjes opknappen om Margriet plezier te doen. Met haar node het huis uitgaan, evenzo om te plezieren. Vaak een kunstenaar als hij aan het tekenen en schilderen ging. Of mooie kleine beeldjes uit hout boetseerde. Dankbare relieken die nu het huis langs alle zijden sieren. Marcel moet een realist geweest zijn, zoals

hij levensechte mensen heeft geobserveerd en uitgetekend. Rake typen. Stuk voor stuk een beetje familie van hem, zoals hij ze graag moet hebben gezien met zijn scherpe ogen. Lijntje voor lijntje heeft hij dit jaar nog zijn kleinkinderen getekend. Wonder hoe hij van hen hield.

De dood is niet zoet, niet heerlijk. Koppig heeft Marcel er tegen gevochten tijdens een korte doch hevige ziekte. De dood kwam snel dichtbij, zichtbaar in de huiskamer. Margriet zal die zwakke plek van droeve liefde blijvend bewaren in de hoek van haar geheugen. Eenzaam levend met de herinneringen. Toch dankbaar om de troost die zij van kinderen en familie ontvangen mag. Marcel zou er blij om zijn. Zonder hem zullen wij verder moeten. Nog deze vragen: Marcel, hoe leren wij jouw bescheidenheid? Hoe sterf je als je hebt geleefd? Wat is het geheim van sterven? Desnoeds moeizaam, zeg het ons toch nog één keer.

†

De families **VANHALEWYN, VAN HOORDE,**
VAN DEN BOSSCHE en STEVENS

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Begr. Haustraete - Ritserveldt - (054) 50 10 59