

" Of wij leven of sterven, de Heer behoren wij toe ! "



Bid voor de zielerust van
de heer

ACHIEL VAN HAMME

weduwnaar in eerste huwelijk van wijlen
ANNA QLINQUANT
echtgenoot van mevrouw
CARMEN DEVAUX

geboren te St.-Martens-Lierde op 26 maart 1911
en schielijk in de Heer ontslapen te Solre-sur-
Sambre op 26 september 1977.

In ieder leven heeft de mens zijn deel aan lief
en leed ; er zijn dagen vol zonneweelde maar
ook sombere die het mensenhart zwaar kunnen
drukken en het kruis hard doen aanvoelen in een
jong en beloftevol gezin.

Nauwelijks 37 jaar oud verloor hij de steun van
zijn geliefde echtgenote en stond met zijn vier
kleine lievelingskens gebogen en gebroken hier
op het kerkhof van zijn geliefd geboortedorp.

Niemand kan zich voorstellen hoe machteloos
een jonge vader zich kan voelen en hoe ontoe-
reikend om zelf dan aan zijn kinderen te geven
wat moederliefde toch maar alleen kan opbrengen.
Intussen kwamen stilaan de levensjaren die hem

wat rust en stille verpozing gingen brengen,
maar het heeft niet mogen zijn. Mocht het
intussen een overgang worden tot de eeuwige
rust in het Goddelijk Vaderhuis.

Daarvoor bidden wij nu in deze Eucharistievie-
ring samen met gans zijn familie en in het
bezonder met zijn geliefde kinderen, die met
betrande ogen hun vader ook aan datzelfde
familiegraf gaan toevertrouwen, een plaats die
altijd diep het hart van vader heeft blijven
aanspreken, zijn leven lang.

Daarvoor rekende hij zeker op zijn kleine Mireille
die later Zuster Ann is geworden en die hij
dicht bij de Heer en dan ook dicht bij hem
voelde in de soms zo harde en pijnlijke ogen-
blikken want ... " Wie zijn kind aan de Heer
afstaat, weet datzelfde kind altijd als een hemel-
se steun bij zich "...

Samen met haar kloostergemeenschap en haar
ganse familie bidden wij hier, voor het laatst
met hem samen, in zijn zo vertrouwde omgeving
van weleer... " Ten paradijze geleiden hem de
engelen en brengen ons later als één familie bij
de uit het graf VERREZEN HEER ! "

De families VAN HAMME, QLINQUANT,
VAN DEN BOSSCHE, VAN DERMEULEN, DEVAUX

danken voor uw gebeden en blijken van
genegenheid hun betoond in hun rouw.

Uitg. Miserez, Deftinge