

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer I

†

Bid voor de ziel van

Mijnheer André VAN HAMME

echtgenoot van Mevrouw
Georgette SCHOCKAERT

geboren te St. Martens-Lierde op 17 november
1934 en vroom overleden in St. Franciscus-kliniek
te Onbrakel op 14 april 1978. Aesterkt
door de HH. Sacramenten en Pauselijke zegen.

Er is geen volmaakt geluk op deze aarde.
André had door zijn onvermoeibare ijver, toewijding
en werkzaamheid, een bloeiend bedrijf opgebouwd
dat verzekering bood voor de toekomst van zijn
kroostrijk gezin. Behoedzaam, met vaste hand en
vaardigheid, bestuurde hij, in dienst van landbouwers,
de logge tuigen over de velden, die het paardenwerk
van vroeger verrichtten. Hij hielp de wereld mooier
en meer bewoonbaar maken.

Helaas, in de bloei van zijn mannenjaren komt er
een kink in de kabel: een zware beproeving brengt
bittere teleurstelling.

Hij werd ziek en niemand kon hem helpen, noch
de toegewijde liefde van zijn echtgenote, noch
de wetenschap, noch zijn vele vrienden.

De kruisen en zegeningen liggen onder mensen
geheimnisvol verspreid: sommigen mogen lang
genieten van Jezus' feestelijke intrede in
Jerusalem; anderen daarentegen staan vroeg
onder het kruis van de lijdende Jezus op Calvarieberg.

Gods raadsbesluiten zijn ondoorgrondelijk:
ouderdom of stand, gezondheid of geslacht,
niets kan Hem beïnvloeden. Gedreven door zijn
vaderschap wil Hij slechts het beste voor hen
die heengaan én voor hen die blijven. Zijn H.
wil geschiede.

Duurbare echtgenote en lieve kinderen, U
had ik op het oog als ik mij in dit leven rusteloos
inspande en mij weerde. Georiette, dank u om uw
liefde en onwankelbare trouw. U mijn kinderen
laat ik de taak over, na deze zware beproeving,
uw moeder meer dan ooit te steunen en aarnde
te zien. Blijft met mij verbonden door het gebed.

Beminde familieleden en vrienden, dank u om uw
meeleven en vaart allen wel.

Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Georgette Schockaert, zijn echtgenote
Hubert Van Hamme,
Rita Van Hamme,
Hendrik Van Hamme,
Eric Van Hamme,
Koenraad Van Hamme, zijn kinderen

De families VAN HAMME-DE NORFFE
SCHOCKAERT-DE RIDDER

DANKEN U

voor de blijken van kristelijke deelneming in
rouw en gebeden.

Druk. L. Jooris-Brewaeys, Zottegem