

Heer, neem hem op in Uw eeuwige vreugde.



Gedenken we biddend de ziel van

DE HEER

## Albert VANHAMME

echtgenoot van Simonne DE TAVERNIER

geboren te Berchem op 27 februari 1915  
en overleden te Kluisbergen op 26 januari 1992  
voorzien van de H. Sacramenten der stervenden.

Ere 1ste sergant van het gemeentelijk brandweerkorps  
Kluisbergen

Bestuurslid van de vrije gepensioneerdenbond  
Voorzitter van het seniorenkoor 'De Eekhoorn'  
Bestuurslid van de toneelvereniging  
'De Scheldebreeders'

Simonne De Tavernier,  
Antoon en Jeannine Vandevelde-Vanhamme en  
kinderen,  
François Vanhamme en kinderen,  
Ronny en Maddy Vandewalle-Vanhamme en kind,  
De families Vanhamme-Verhenneman en  
De Tavernier-'t Kindt

**danken U voor uw gebed en de deelname in hun  
rouw.**

Na anderhalf jaar van ziekte en lijden is deze dierbare, brave man in alle rust van ons heengegaan.

Zijn last en pijn heeft hij zelf moedig gedragen en zoveel mogelijk verborgen voor zijn geliefden, geen klacht kwam hem over de lippen. Maar zijn geliefden voelden wel zijn miserie, daarom stonden ze hem dag en nacht ter zijde, zodanig zelfs dat hij thuis is mogen sterven. Voor dit alles was hij hen zeer dankbaar.

Albert is altijd een goed en moedig mens geweest. Werken en zorgen was zijn leven, stil zitten bestond niet. Natuurlijk in de eerste plaats voor zijn gezin. Als bekwaam mecanicien zorgde hij ervoor dat zijn geliefden het zeer goed hadden, niets tekort kwamen. Maar hij was meer dan dat : hij was ook de trouwe, liefdevolle echtgenoot, de bezorgde en de ideale opa voor zijn kleinkinderen. Zo waren ze samen allen zeer gelukkig. Hun gouden jubileum was er zo'n beetje de bekroning van. Spijtig dat het zo niet verder kon, die eenheid, die zorg, die vriendschap.

Maar hij was er niet alleen voor zijn geliefden. Hij was er voor allen. Iedereen kon beroep doen op zijn kunde en vakmanschap en zijn goede woorden. Hij was ook zeer sociaal. Als knap violist en zanger heeft hij veel mensen vreugde gegeven : in de zanggroep, in het toneel, in zovele activiteiten. Als pompier en bestuurslid van de gepensioneerden zette hij zich in voor de directe hulp aan velen. Zo had hij alleen maar vrienden.

Ja, zijn ganse leven was goed en vruchtbaar. Zo heeft hij serieus meegewerkt aan Gods schepping. Daarom zal de Heer hem graag opnemen in Zijn eeuwig paradijs, waar er geen pijn meer is, maar alleen vrede en vreugde.

Rouwl. E. Vuylsteke, Avelgem

Druk. Arij's, Kluisbergen.