



Vroom aandenken aan

DE HEER

François VANHAMME

geboren te Berchem op 7 februari 1944
en overleden te Ronse op 24 oktober 2000
gesterkt door het ziekensacrament.

—
Broer,

*Je had een eenvoudig bestaan
en kon het leven zo verder
niet meer aan.*

*Je had de moed niet om te strijden,
nu ben je verlost uit jouw lijden.*

We zullen je missen.

Ma, Nike, Maddy

—
Xavier en Katrien VANHAMME - ONIJN,
Tony en Virginie GERACI - VANHAMME,
†Albert en Simona VANHAMME - DETAVERNIER,
Antoon en Jeanine VANDEVELDE - VANHAMME, Ann, Geert en
Flore,
Ronny en Maddy VANDEWALLE - VANHAMME, Sofie en Jan,
danken u voor de blijken van deelneming.

Namis op zaterdag 18 november om 17.30 uur.

Rouw. E. Vuylsteke, Avelgem

Druk. Arijs, Kluisbergen