

Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, geef hem de eeuwige rust.



**Bid voor de ziel van
M i j n h e e r
Julien VANHAMME**

**echtgenoot van
Mevrouw Godelieve Diependaele**

geboren te Sint-Martens-Lierde op 8 september 1928 en godvruchtig overleden te Zottegem op 20 juli 1978, gesterkt door de sacramenten der zieken en de pauselijke zegen.

God alleen weet het uur van ons heengaan, gelukkig de mens die steeds goed heeft geleefd.

Julien was een rechtschapen man die zijn plicht voor echtgenote en kinderen edelmoedig heeft vervuld. Hij heeft zijn brood niet in ledigheid geëten en vond in het werk zijn vreugde. Tegenover zijn evenmens was hij vriendelijk en gemoedelijk en steeds bereid te helpen. Velen heeft hij dienst bewezen want solidariteit met de anderen was bij hem geen ijdel woord. Die dienstbaarheid was gesteund op zijn kristelijke overtuiging. In de bloei van zijn leven kwam de ziekte hem bezoeken en na een lange harde strijd overwon de dood. Betrouwvol heeft hij uitgezien naar het ogenblik van de grote ontmoeting met de Heer

en nu zijn taak op aarde af is, weten wij, dat hij nu bij God is en daar een vaste thuis gevonden heeft.

Geliefde echtgenote ik dank u voor de liefderijke zorgen. Laat uw droefheid niet zonder hoop wezen, want ik sterf in het vertrouwen dat wij elkander zullen weerzien bij de Heer.

Geliefde kinderen, ik dank u allen voor uw oprechte liefde.

Aan gans de familie en aan alle vrienden vraag ik een gebed.

Heer Jezus, geef dat de gestorvenen met U leven, want wie in U gelooft mag met U zijn in het paradijs.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.



Mevrouw Godelieve Diependaele;
Heer Marcel Vanhamme;
Heer en Mevrouw Gabriël Diependaele-
Vanhamme Frieda;
Heer en Mevrouw Eric Vanhamme-Maré-
chal Mariette;
Heer Luc Vanhamme;
De families Vanhamme - De Norre - Die-
pendaele en De Potter;
**danken U
voor de blijken van deelneming.**

De Beiaard