

*Wie op Hem vertrouwt
staat in zijn handpalm,
slaapt onder zijn vleugels
vindt stromend water bij begroeide heuvels
en heeft zijn woonstee op de rots gebouwd.*



A. Van Wilderode

Wij gedenken
Mevrouw
Marie-Christine VAN HAMME
echtgenote van de Heer
Victor DEPELSEMAEKER

zij werd geboren te Sint-Martens-Lierde op 10 april
1939 en is godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-
Vrouwziekenhuis te Aalst op 6 mei 1994, gesterkt
door het H. Sacrament der zieken.

Dank U van harte
die met ons wilde bidden,
die ons nabij waart
in deze droeve dagen van afscheid.
Dank voor elk woord of gebaar
dat ons tot troost wilde zijn.

Victor
Nancy en Geert
Els en Johan

*Heer Jezus, Levende,
wek tot eeuwig leven
wie ons zo lief blijft.
Verouf haar van de Geest
van uw vaderlijke liefde.*

*Moederdag,
dag van zoveel liefs.
Vandaag voor ons:
dag van pijn en tranen
en van woordloos danken
dat nu nog niet kan.
Dit beeld van moeder
dragen wij altijd mee:
moedige glimlach,
gelovig vertrouwen,
wijze woorden voor ons
en zoveel liefs
van alle dagen.
Nu ligt het in de stilte
van verleden opgeborgen.
Maar jouw beeld zal
ons blijvend geleiden.
Als jij, moeder, sterft,
na die lange kruisweg
en zoveel te vroeg,
blijf je leven in ons hart.
in Gods hart voor eeuwig.*

Begravenissen Drukkerij * Willy Collier - De Taeye
Karkoolstraat, 2 - 9500 Moerbeke Tel. 054/ 41.35.00

