

Het offer dat Gij ons vraagt, o Heer, valt pijnlijk; wij buigen eerbiedig het hoofd en zeggen met onderwerping : « Vader, dat Uw heilige wil geschiede. »



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## NOËL VAN HAMME

zoon van Mijnheer Achiel

en van wijlen Anna CLINCQUANT

geboren te Everbeek, de 7 februari 1937, en godvruchtig in de Heer ontslapen te Sobre/s/Sambre, de 11 oktober 1961, gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Gelijk Jezus eens weende bij het graf van Lazarus Zijn vriend, zo moogt gij uw tranen laten vloeien : uw zoon, uw broeder, die u allen zo zeer beminde, is door de dood uit uw midden weggenomen.

Noch de kunst der geneesheren, noch de offervaardigheid, de liefde en de gebeden, konden hem van de dood ontrukken.

De Heer heeft hem lange jaren van zijn jonge leven beproefd gelijk het goud in de smeltkroes ; veel heeft hij geleden, doch vol betrouwen op Jezus Heilig Hart, leed hij met stichtende verduldigheid en onderwerping, daar hij rekende op de kroon die God hem had voorbereid.

Beste vader, broeders en zusters, weent niet al te bitter om mijn vroeg heengaan. Gij weet hoe hard soms 't leven is, en hoe ijdel 's werelds geneugten.

Bidt intussen veel voor mij, totdat wij eens allen weder verenigd worden in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
(300 d. afl.)

Uitg. Raf. Cromphaut, St.-Martens-Lierde

De familiën VAN HAMME, CLINCQUANT,  
VANDEN BOSSCHE, VANDER MEULEN,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.