

Uw gelovigen, Heer, gaan tot een ander leven
over : zij sterven niet. (Prof. der Overledene)



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

Omer VAN HAMME

echtgenoot van Mevrouw
IRMA DE NORRE

geboren te Everbeek de 18 maart 1906 en
in de Heer ontslapen te St Mariens-Lierde,
de 14 december 1962. Versterkt door de
laatste Troostmiddelen Onzer Moeder de
H. Kerk.

Om martelaar te zijn, is er noch zwaard, noch
vuur nodig. H. Gregorius.

Een martelaar was de afgestorvene in de volle
betekenis van het woord : jaren lang werd hij
door een slepende ziekte gekwollen, door de he-
vigheid der pijnen, door het droeve vooruitzicht
van een ongeneesbare kwaal, en toch bleef hij
steeds verduuldig in het lijden.

Gelukkig de mens die de beproeving draagt en
opdraagt aan de Heer, want na de beproeving
zal hij Gods loon ervoor mogen verwachten.

Vaarwel, dierbare echtgenote, heb dank voor
de zo lange jaren zorgen en genegenheid waar-
mede gij mij omringd hebt. En gij mijn lieve
kinderen en kleinkinderen, gij weet het hoe ik
U allen steeds heb bemind : gij waart de kroon

van mijn leven, de troost in mijn hopeloze ziek-
te : troost U, mijn aandenken en mijn zegen
blijven Uw hoofden omringen. Daarboven in de
Hemel vinden wij elkander weder.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)



Mevrouw Omer VAN HAMME, geboren Irma
DE NORRE, zijn echtgenote.
Mijnheer en Mevrouw Julien VAN HAMME-DIE-
PENDAELE en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Jozef DE CUBBER-VAN
HAMME en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw André VAN HAMME-
SCHOCKAERT en kind;
Mijnheer en Mevrouw Jozef DE TEMMERMAN-
VAN HAMME en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Nestor VAN DEN BOS-
SCHE-VAN HAMME en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Daniel VAN CAUWEN-
BERGE-VAN HAMME en kind;
Mejuffer Rita VAN HAMME,
zijn kinderen en kleinkinderen.

De Families VAN HAMME, DE NORRE, DE
BRACKELEER, VAN DEN BOSSCHE,

**danken U voor de gebeden en deelneming
in hun diepe rouw.**

Drukk. DE BELAARD, Zottegem.