

Uw gebed geleide op haar tocht naar de Heer.

TER NAGEDACHTENIS AAN

MEVROUW

VIRGINIE FLORA VAN HAMME

weduwe van de heer

FERDINAND DOCLO

geboren te St.-Martens-Lierde, op 28 juli 1912 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek « Zusters van Barmhartigheid » te Ronse, op 19 maart 1981, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



De families **VAN HAMME, DOCLO,**
VAN DEN BOSSCHE en **SURDIACOURT,**

danken U hartelijk voor de bliken van innige deelneming.

Tot haar laatste levensdagen is deze moeder werkelijk het bindteken geweest tussen al haar kinderen. De bezorgdheid, de angst en de hoop waarmee zij het verloop van moeders ziekte gevolgd hebben verraden hoe ze de dood van moeder vreesden.

Moeder zelf echter gaf zich wel terdege rekening van haar toestand : « het kan toch niet blijven duren » - het was het rustige en berustende woord van een vrouw die tijdens haar leven steeds getracht heeft, als gelovig en kristen mens haar plicht te vervullen, die de steun en de kracht kende van het gebed en de sacramenten, die voor haar kinderen tegelijk streng en goed was.

Lieve moeder, uw heen gaan treft ons allen diep. Uw kinderen en kleinkinderen staan verslagen ; wij gaan U missen... « toch maar tijdelijk... » horen wij U antwoorden, want het geloof dat gij ons hebt voorgeleefd, verzekert ons dat gij bij de dood niet ophoudt te bestaan maar geroepen wordt om samen met vader te gaan voortleven in de nabijheid van de Heer.

Dankbaar om hetgeen gij voor ons zijt geweest en voor alles wat gij ons gegeven hebt bidden wij voor U : « God, gedenk ons moeder, die Gij nu bij vader en tot U hebt geroepen. Bewaar haar in Uw en in onze liefde - geef dat zij mede mag verrijzen met Uw Zoon, als Hij de doden opricht en weer tot leven wekt ».

Ten paradijze geleiden haar de engelen.