

God is liefde !



Tot vroom aandenken aan

Zuster THARSILLA

(ELISA VAN HAUTE)

Zij werd geboren te Stekene op 2 maart 1916,
geprofest als Zuster van Maria te Brakel
op 15 maart 1938,
zij is ons voorgegaan naar de eeuwige vreugde,
overleden te Geraardsbergen op 6 februari 1982,
gesterkt door de H. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen.

In dit aardse leven waar ook lijden en beproeving
hun plaats opeisen, mogen wij bouwen aan een
eeuwige toekomst. Alles wat hier ons leven schoon
en edel heeft gemaakt, zal in dit nieuwe samen-zijn
met God worden opgenomen en tot heerlijkheid
gebracht.

God heeft ons geroepen door de genade van de
Heer Jezus, tot gemeenschap met de Heer.

„Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen
door zichzelf te verloochenen en zijn kruis
op te nemen”. (Mt. XVI, 24).

De werkelijkheid kan evenwel soms hard aankomen
wanneer telkens weer de rustige zekerheid van een
goede gezondheid bedreigd wordt of in het gewone
dagelijkse leven de gewone gang door ziekte wordt
verstoord.

Daarom zijn wij de Heer Jezus zo dankbaar omdat
Hij zelf lijden en beproeving als een menselijke
belevens heeft ervaren, ons getoond heeft hoe het
moet, gelovig-biddend om telkens weer zichzelf te
hervinden, omdat Hij ons nu, van bij de Vader zijn
kracht geeft, de Geest van God om in zijn liefde
en in zijn spoor te blijven.

Goede Zuster Tharsilla, onze Zustergemeenschap,
je zusters en je familie, wij willen je danken omdat
je doorheen gans je kloosterleven, met een zwakke
gezondheid altijd in ons midden een biddende en
offerende schakel zijt geweest. Zo zal je ook
voortleven in ons vroom aandenken.

In het gebed blijven wij met elkaar verenigd. Wil
jij verder voor ons allen een goede voorspreekster
zijn en onze intenties bij de Heer aanbevelen.

De Algemene Directeur E. H. A. Schatteman.
de Algemene Verantwoordelijke en de Zusters
van Maria,
de Families Van Haute en Geerinckx
danken om uw gebed en christelijk meeleven.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel