

Het werken was haar lot  
haar blijdschap en haar leven,  
het werken is zij trouw  
tot aan haar dood gebleven. G.G.

†

DE HEER OORDEELDE DAT DE PROEFTIJD OP AARDE  
VOLBRACHT WAS VAN

## MARIA VANHAUTE

Echtgenote van de heer JULIEN BEYAERT

geboren te Nazareth op 15 februari 1913 en er god-  
vruchtig overleden op 31 december 1965, in nood  
gezalfd met de Heilige Olie der zieken.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

„Wat gij aan de geringsten van de mijnen hebt ge-  
daan, dat hebt ge aan Mijzelf gedaan.“

In deze woorden van de Heer ligt heel het leven  
van deze diepgelovige moeder vervat. Niets was haar  
te zwaar of te lastig, nooit dacht zij aan haarzelf,  
maar steeds ijverde zij voor het geluk en de wel-  
vaart van haar gezin en haar familie. Ook dit feest  
van de jaarwisseling, dat haar laatste zou zijn, had ze  
weer met de volle inzet van al haar liefde voorbe-  
reid. Vreugdevol genoot zij van de eerste feesturen.  
Midden deze vreugde heeft de goede Herder haar  
zo plots en onverwacht tot zich geroepen. Het tijde-  
lijke werd voor haar met het eeuwige verwisseld.  
„De schoonste bloemen worden het eerst geplukt.“  
Vreugde werd diepe smart.

We wenen echter niet hopeloos zoals zij die niet  
geloven in de zalige verrijzenis en het weerziens  
hiernamaals.

Mijn dierbare echtgenoot, veel te vroeg ben ik voor  
U weggegaan. Laten we echter God bedanken omdat  
we samen een zo schoon huisgezin mochten stich-  
ten. Van hierboven blijf ik vol moederlijke bezorgd-  
heid op U neerzien. Zorg vooral voor onze jongste  
kinderen.

Mijn lieve kinderen, dubbel pijnlijk is deze beproe-  
ving omdat het U niet allen gegund was mijn laatste  
feest samen te vieren. Troost elkander, weest moe-  
dig, gaat voort op de weg die ik U aangewezen heb  
en verdubbelt uw genegenheid voor uw vader, helpt  
hem zoveel ge kunt. Blijft steeds één trouwe familie.  
Gij allen, familieleden en vrienden die mij een laatste  
liefdedienst brengt in onze parochiekerk, draagt het  
H. Misoffer samen op met de priester opdat de  
hemelse Vader me zou opnemen tot zich als zijn  
geliefde dochter.

O.-L.-Vrouw van Nazareth, bid voor ons.

---

De Heer Julien BEYAERT ;                    haar echtgenoot  
De Heer en Mevr. Antoine BEYAERT-VAN HOEY en  
kinderen ;

De Heer en Mevr. Kristiaan VAN DEN ABELE-BEYAERT  
en zoon ;

De Heer Daniël BEYAERT ;

De Heer Marc BEYAERT ;

haar kinderen en kleinkinderen

De families VANHAUTE-BEYAERT, DE GEYTER-VLERICK

danken U voor Uw gebeden en blijken van  
diep kristelijk meevoelen in hun rouw.