

"Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven". (Joa. 2, 25)



Gedenk in vroomheid  
DE HEER

## Emiel VAN HAUTEGEM

echtgenoot van wijlen Mevrouw

Elisa VAN HUFFEL

geboren te Zegelsem, op 11 december 1882 en er rustig naar de Vader teruggekeerd, op 10 november 1967, voorbereid en gesterkt door de heilige sacramenten van de zieken en de stervenden en voorzien van de Pauselijke Zegen.

Ere-Gemeente-ontvanger

Lid van de Confrerie van het H. Sacrament, erelid van de Bond van het H. Hart, Lid van de Pauselijke Missiewerken en van het School-comité.

Wij treuren met kristelijke gelatenheid om het heengaan van een dierbare vader. Maar ons hart is ook vervuld van diepe dankbaarheid omdat wij hem zovele jaren in gezondheid mochten behouden, omdat hij zijn opdracht heeft vervuld en zijn levenstaak heeft volbracht.

Een rijkgevoeld leven van werken en zorgen heeft hij voleind ; moedig en vol levenslust heeft hij de levenskansen aangepakt voor het geluk en de welvaart van zijn gezin, zodat hij met fierheid mocht toezien op de welstand en de gelijkheid van zijn kinderen.

Zijn laatste levensjaren waren rustig en vredig : hij was tevreden over zijn levenswerk. Waar hij gedurende heel zijn leven toegankelijk was voor de liefde van God, zocht hij nu nog meer contact met Hem in het bewonderen van de natuur tijdens zijn wandelingen, in rustig en intiem gebed, in de eucharistieviering en in zijn levendig verlangen naar de H. Communie, vooral nog tijdens zijn laatste ziekte.

Wij mogen dan ook vertrouwen dat zijn rustig heengaan uit dit leven en zijn ontmoeting met de Heer een uitnodiging is geweest : "Kom dan, trouwe en goede vriend, treed binnen in de vreugde van uw Heer."

Geliefde kinderen en kleinkinderen, zoveel jaren zijn wij elkaars zorg en vreugde geweest. Ik dank u om dit alles. Laat ons samen één blijven in dezelfde liefde door ons bidden voor elkaar. Laat moeder en mij met u samen zijn in elke eucharistieviering, in uw heilige Communies, in uw gezinsgebed...

Dierbare bloedverwanten en vrienden, ik was steeds gelukkig om uw vriendschap en uw genegenheid ; uw gebed zal ik steeds in dank aavaarden ; vooral gij, mijn neven-priesters, wilt mij gedenken in uw dagelijkse eucharistieviering.

"Op U, Heer, heb ik mijn vertrouwen gesteld, ik zal niet beschaamd worden in eeuwigheid."  
(Te Deum.)

De families VAN HAUTEGEM, VAN HUFFEL,  
VAN DEN BOSSCHE en TSIOBEL,

danken U oprecht voor uw kristelijke deelneming en blijken van medevoelen.

---

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakei