

Ik ben de Verrijzenis en het Leven... (Joan. 11)



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MIJNHEER**

LEO VAN HAUTEGEM

geboren te Zegelsem, de 26 april 1872, en er christelijk gestorven, de 6 december 1966, voorbereid en gesterkt door de HH. Sacramenten van de zieken en de stervenden en voorzien van de Pauselijke Zegen "in het stervensuur".

Hij was lid van de Bond van het H. Hart en van de Confrerie van het Allerheiligste Sacrament.

In jaren en gedraging was hij een eerbiedwaardig man!

"Hoe schoon past wijsheid bij grijsaards, overleg en raad bij mannen van aanzien; rijke ervaring is de kroon der bejaarden, maar hun roem is de vreze des Heren". (Eccl. 25, 5-6)

Hij was de oudste broer en oom over drie geslachten. Hij heeft willen verzaken aan het stichten van een eigen gezin om een vaderlijke rol in de familie te vervullen. Al wat leefde en roerde op het hof van mensen en dieren, keek naar hem op, want hij was man van gezag.

Hij ging allen vóór in het streng onderhouden van tucht en plicht, in kerk, in huis en op het bedrijf. Godsdienstige gebruiken en gewoonten moesten in ere worden gehouden; de paternoster was het gebruikelijk avondgebed in familie; hij bad hem dikwijls met de kinderen en in zijn persoonlijke devotie.

Uitgesproken christen in woord en daad steunde hij tevens de katholieke sociale actie en alle verenigingen waardoor hij kon meehelpen aan de godsdienstige, sociale en stoffelijke belangen van zijn evenmens: gedurende lange jaren zette hij zich hiervoor in als bestuurslid van de Boerengilde en als lid van de Gemeenteraad.

Lang mocht hij roemen op een goede gezondheid. Maar toch kwam ook de ziekte zijn sterke krachten ondermijnen; zij bezorgde hem en de zijnen veel last en alleen een goede verzorging heeft hem langer dan voorzien was, in leven gehouden.

Doch aan alles komt een einde... en nu kunnen wij alleen de Heer danken omdat Hij zijn dienaar tot Zich heeft geroepen en hem door de dood uit zijn pijnlijk lijden heeft verlost.

Duurbare broeders, neven en nichten, ik dank u om de grote genegenheid die ik midden u mocht ondervinden, om de vele uitzonderlijke zorgen waarmede gij mij hebt omringd en om de vele verkorte en slapeloze nachten die gij voor mij hebt geofferd: God alleen kan en zal het u lonen. Laten wij nog voor elkander bidden tot wij mekaar terug ontmoeten in het Vaderhuis.

H. Barbara, patrones van de goede dood, bid voor ons.

De families Van HAUTEGEM en VAN DEN BOS-SCHE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en
DANKEN U.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel