

Wondermooi die woordeloze liefde
die geeft en deelt, tot 't harte
breekt en biddend stranden zal
daar waar God met allen eeuwig leeft...



DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

Julienne VAN HAUTTEGHEM

weduwe van de Heer
Cyrriel DUBOIS

geboren te Eine op 20 december 1902
en godvruchtig overleden

te Oudenaarde-Ename op 4 april 1994,
gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken.

De namis zal plaatshebben in de parochiekerk
van St.-Laurentius te Ename-Oudenaarde op
vrijdag 22 april 1994 om 19 uur.

Paula DUBOIS,
Paul en Anna DUBOIS - VERDONCKT,
kinderen en kleinkinderen,

De families VAN HAUTTEGHEM, DUBOIS,
REYNAERT en VANDERASIEREN,
danken U voor uw gebed en deelneming.

Heer God, uit U die liefde zijt,
wordt ieder mens geboren,
Gij wilt dat tot in eeuwigheid
wij leven en U toebehoren,
Uw Zoon kwam wat de liefde is
ons leren hier beneden
Hij, die Zich noemt "verrijzenis"
heeft onze dood ook meegeleden.

Terwijl de natuur zich stilaan tooit met bloemen en
bloesems ben jij lief moederke, op Paasmaandag
ten hemel mogen gaan om er voor altijd deel te
hebben aan de verrijzenisvreugde.

Met onze verrezen Heer ben jij door de dood heen
je eeuwige lente gaan beleven.

Dragers,
draag haar zacht, want zij was het kostbaarste
wat wij hadden op aarde.

Midden ons verdriet om het tijdelijke afscheid, dan-
ken wij U goede Vader omdat wij zo'n moederke
hadden, en haar langer onder ons mochten heb-
ben dan vele mensen.

Moederke, dank U om wat gij voor ons geweest
zijt: onbeschrijfelijk, onvergetelijk.

Gij hebt ons gedragen door onze kinderjaren en
van ons leven een vreugde gemaakt.

Wij hebben u met veel liefde gedragen in uw oude
dag. De levenswaarden die gij ons hebt voorge-
leefd zullen wij verder dragen als de kostbaarste
schat.

Het geloof dat uw grote liefde voor ons eeuwig is,
sterkt en troost ons.

God, wij danken U om onze goede moeder en
om het voorbeeld dat zij ons gaf van sterke, blijde
levensmoed, van diep geloof en vertrouwen in U.