

” Dit is mijn gebed tot U, o Heer, :

Geef mij de kracht om mijn vreugden en smarten lichtelijk te dragen. Geef mij de kracht om mijn liefde dienend vruchtbaar te maken. Geef mij de kracht mijn geest hoog te verheffen boven de dagelijkse beuzelingen, en geef mij de kracht, mijn leven in liefde over te geven aan Uw wil.”

( Tagore )



WIL IN GEBED EN VROME GEDACHTENIS  
GEDENKEN EN HERINNEREN

Mevrouw

ODILE VAN HAUWE

echtgenote van wijlen de Heer

AUGUST VAN DEN BOSSCHE.

Ze werd geboren te Aaigem op 31 maart 1883 ;  
Gesterkt door het sakrament der zieken en de pause-  
lijke zegen is ze tot de Heer teruggekeerd te Herzele  
op 26 september 1969.

Wanneer wij moeder verliezen, schrijven wij een definitief punt achter de gelukkigste periode van ons leven. Wij hebben immers maar één moeder in ons leven, en dit geluk is één en onverdeeld. Wij kunnen verder gelukkig leven, naarmate we, eerlijk voor God, mogen overdenken dat we goed voor haar geweest zijn, en haar liefde dankbaar belevan, nu en later. Overwegen wij wat moeder voor ons was, en blijvend zal zijn : een eenvoudige, gelovige vrouw, getekend door dienende liefde voor haar kinderen en familie ; getekend door het echt geloof dat alle gaven van de

liefde kwistig liet ontluiken en gedijen. — een schoon leven — een echte moeder.

In de herfst van het leven heeft moeder haar Schep-  
per voor altijd ontmoet, zichtbaar, van Persoon tot  
persoon. Haar aardse leven is, dank zij Kristus' offer,  
als een geslaagd leven, door God aanvaard. — Eeuwig  
leven - geluk. Hier gaan onze wegen uiteen, tijdelijk,  
tot op de dag dat ze terug samen lopen en nooit ge-  
scheiden worden.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, lang heeft de Heer  
ons samen gelukkig gemaakt ; danken wij Hem in ge-  
loof. Moge Hij, naar Zijn woord, U reeds op aarde  
belonen voor uw goede zorgen en geborgenheid.  
Blijft gelovig verenigd in liefde. Moge het - priester -  
zijn van mijn zoon, in Eucharistie en gebed, mijn eeu-  
wige vreugde bezegelen en U allen blijvend sterken.

” Leeft overeenkomstig uw roeping  
waartoe God U heeft geschapen.”

(Apostel Paulus)

Om de steun van uw gebed en uw gewaardeerde  
deelneming danken U ;

De familiën VAN HAUWE -  
VAN DEN BOSSCHE.