

'k Genas van al 't verdriet, van al de droeve plagen
die velen nog na mij, die mens zijn, zullen dragen:
'k genas om nimmer meer te kranken, en om blij
voor eeuwig God te zien, van zucht en tranen vrij!



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Aloïs VAN HAUWERMEIREN

echtgenoot van Mevrouw

AUGUSTA VAN DER GUCHT

Lid van de H. Hartbond.

geboren te Hofstade, de 7 april 1885 en godvruchtig overle-
den te Aalst, de 11 juli 1959, gesterkt door de HH. Sakramen-
ten der stervenden.

Het leven van deze duurzame overledene was er een van
wijs beleid, taaië arbeid en grote toewijding. Als tedere echt-
genoot en liefdevolle vader heeft hij de volle maat van zijn
krachten gewijd aan het welzijn van vrouw en kinderen en
getracht op alle wijzen hun hoogste geluk te bevorderen. Zijn
geest en zijn hart waren steeds gevuld met zorg en bekom-
mernis om hen allen en hun welvaren was steeds zijn innigste
vreugd. Oprecht gelovig, week hij af van het kwaad; door
zijn vroomheid gaf hij zijn Heer de dankbare hulde die past
voor elk kristen mens.

Bemide echtgenote, lieve kinderen en familie, het pijnlijke
uur van scheiden is geslagen en het kan niet anders dan een
schrijnend leed veroorzaken. Edoch, we weten dat ons
scheiden maar tijdelijk is en dat een gelukzalig wederzien ons
in 't verschiet wordt gesteld. Bewaren we daarom steeds gaaf
onze onderlinge genegenheid; ons onderling gebed en Gods
goedheid doen weleens alle smart verdwijnen en een blijvend
geluk schenken.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)

Mevrouw Aloïs VAN HAUWERMEIREN-VAN DER GUCHT;
zijn echtgenote,
Heer Marcel VAN HAUWERMEIREN;
Mevrouw Irma VAN HAUWERMEIREN;
zijn kinderen,
De familien VAN HAUWERMEIREN, MOERNAUT en VAN
DER GUCHT.

danken U van harte voor de blijken van deelneming
in rouw en voor uw gebeden.

.....
Drukkerij St.-Maarten, Erpe.
.....