

Neem uw dienaar op in uw Rijk, o Heer !



Ter vrome herinnering aan

DE HEER

Albert-Alphonse Van Hazevelde

zoon van wijlen de Heer en Mevrouw

Remy VAN HAZEVELDE-LAGNEAU

geboren te Everbeek op 31 juli 1899 en er schie-
lijk overleden op 21 januari 1968, gezalfd met
de H. Olie «in extremis».

Lid van de Bond van het H. Hart

Velen denken dat dit leven alles geeft, maar
iedereen moet eenmaal vaststellen dat alles zo
vlug is voorbijgegaan. Enkel degene die leefde
om God, heeft de waarde van het leven begrepen
en ziet rustig het einde naderen.

Deze brave man is ons opnieuw voorgegaan.
Hij heeft in zijn leven, naar best vermogen
Onze Lieve Heer gediend. Kalm is hij de dood
ingegaan. Dat de Heer zich over hem ontferme.

Mijn dierbare familieleden ik dank U om uw
genegenheid ; troost U op uw beurt met de
christelijke gedachte dat wij eens elkaar terug-
zien in een beter leven - Bewijst verder uw ge-
negenheid door een dagelijks gebed tot lafenis
van mijn ziel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.



De families VAN HAZEVELDE, DE LANGHE en
LAGNEAU,

bedanken U oprecht voor uw gebeden tot
zielerust van de dierbare overledene en voor
uw blijken van kristelijke deelneming die
U hebt betuigd.

Uitg. A. Opdecam - Everbeek.