

De moeders gaan maar sterven niet  
Ze leven naar ze geven  
Zolang men moeders kinderen ziet  
Zolang zal moeder leven.



Dankbare herinnering aan  
mevrouw

## **Anna Victorina Van Hecke**

weduwe van de heer  
**Vital Hitchinson**

Ze werd geboren te Hemelveerdegem op  
13 december 1894, gesterkt door het sacrament  
van de zieken is zij stil van ons  
heengegaan, de Heer tegemoet, te Aalst  
op 2 februari 1988.

Liefste moeder

Afscheid nemen is altijd pijnlijk ook al is  
moeder 93 jaar geworden.

Ons moederken was het hart van het gezin,  
de warme thuis waar iedereen altijd welkom  
was. Op haar 10 jarige leeftijd verloor ze  
haar moeder bij een smartelijk ongeval.  
Gans haar huwelijksleven heeft ze hard  
gewerkt, samen met haar echtgenoot en  
kinderen. Talrijk velen heeft ze geholpen  
met woord en daad. Iedereen was er altijd  
welkom door de open deur van haar huis  
en haar hart. 'n sterke vrouw, met stil  
doorzicht voor het wel en het wee.

Ze was zo vriedig : ze straalde vreugde uit  
omdat ze diep gelovig was. Zelfs de burenen  
noemden haar „Meetjen ” omdat ze zo lief  
en bereidwillig was, haar gelaat was steeds  
een blij lach en nooit een traan. Ze staat  
in ons hart als de ideale moeder.

Elke ontmoeting liet de herinnering na  
van 'n diepe tevredenheid die overging op  
ieder die haar bezocht had. Haar laatste  
woorden waren steeds „Bedankt en wel  
't huis ”. Wij willen leven zoals zij het ons  
heeft voorgedaan en zó ook bij onze kinde-  
ren en kleinkinderen, je beeld in ere hou-  
den. Blijf over ons waken.

Op Onze Lieve Vrouw Lichtmis is zij het  
eeuwig licht ingegaan. Volbracht in volle  
overgave. Ons moederken, ons meetje, wij  
zijn ze dankbaar om haar voorbeeld van  
diep menselijke levensvrede. Dat vergeten  
wij nooit. Moge haar beeltenis ons steeds  
bij blijven.

**Liefste Georges, Georgine, Cyriel en familie**  
wij hebben veel van elkaar gehouden.  
Blijf eensgezind in de liefde en de zorg  
voor elkaar.

**Lieve kleinkinderen en achterkleinkinderen**  
wees een steun voor je ouders.

**Beste burenen,** wij hebben met elkaar zoveel  
vreugde en leed gedeeld. Dank voor de  
grote steun die ik mocht ontvangen in  
mijn laatste levensjaren.

Voor uw gebed en uw meelevens bij ons  
groot verdriet danken U de families

Van Hecke, Hitchinson,  
Van Liefferinge en De Vos.

---

Uitg. Miserez, Diftinge  
Begrafenisond. V. D. Driessche, Geraardsb.