

Bewaar in uw hart het aandenken uwer duurbare en vergeet haar niet in uw gebeden.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL  
van Mevrouw

## Clara-Bertha VAN HECKE

Weduwe van wijlen Mijnheer Victor EEMAN.  
Geboren te Parike de 19 Augustus 1885 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen na een  
langdurige ziekte, te Oprakel de 15 April 1955.

Gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten  
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

De achtbare overledene heeft ellendige dagen en droeve nachten geteld, maar wie is de mens hier op aarde zonder kruis en verdriet? Geheel het leven van Christus was een gedurig kruis, hoe zouden wij dan rust en blijdschap zoeken hier op aarde?

Ze vreesde de dood niet, want ze wist dat de dood voor haar de verlossing zou zijn uit het lijden en de overgang naar een beter leven; ook is zij in Gods vrede gestorven, tot stichting van allen die haar omringden. Kalm en gelaten ging zij de dood te gemoet, zodat haar afsterven een stichtend voorbeeld is voor ons allen.

Duurbare familieleden, hebt dank om Uw medelijdende zorgen, gij vooral mijn nicht Mariette, om uw jarenlange

zorgen en toewijding. Van uit de Hemel blijf ik op U allen waken waar we later weerom voor eeuwig met elkander zullen verenigd wezen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)



De families VAN HECKE, EEMAN,  
DE COCK en VAN STRIJTHEM,

zijn zeer erkentelijk voor de  
blijken van christelijke deel-  
neming en danken U.

Uitg. M. De Vos, St. Martens-Lierde