

't Zij kort of lang, waarom is't dat we leven?
't En zij om God met winste weer te geven
hetgeen Hij ons verleende, en onze keer
van sterven af te wachten bij de Heer.

G. Gezelle.



BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

Cyr, Maximilien, Frans VANHECKE

weduwnaar van Mevrouw **Cesarine DE CORDIER**
echtgenoot van Mevrouw **Valentine PROVOST**

Nationale Medalje 3e klasse voor daad van
moed en zelfopoffering,

Ere-Voorzitter «Veloclub Kruisstraat»,

geboren te Ronse, de 27 juli 1889 en er tot
het eeuwig leven opgeroepen, de 1 juni 1961,
voorzien van de H. Olie en de Pauselijke Zegen.

Wat is toch het leven op aarde? Mag men
het niet samenvatten in deze twee woorden:
komen en gaan, merendeels nog met droefheid
en smarten. En daartussen, welke wederwaardig-
heden vinden we niet? We zoeken angstig naar
een stond geluk en vreugde, hij ontvliedt ons als
we hem menen bereikt te hebben. Daarom, o
mens, hecht u niet vast aan de wereld, doe het
goed dat ge kunt; vergader schatten voor de
Hemel, want het loon is oneindig.

Deze goede echtgenoot en vader was een

Mastin, Ronse

naarstig en bekwaam vakman, die onvermoei-
baar heeft gewerkt voor het geluk van zijn dier-
baren. Hij droeg de zware beproeving met chris-
telijke moed. Hij was vriendelijk en hulpvaardig,
een goede vriend en beste gebuur.

«Dit is de wil van mijn Vader, dat ik ook
niemand laat verloren gaan wie Hij Mij heeft
toevertrouwd. Wie de zoon aanschouwt en in
Hem gelooft, heeft het eeuwig leven.»

(naar Jaa. 6,39-40).

Geliefde echtgenote, dierbare kinderen en
kleinkinderen, aanvaardt edelmoedig en met vrom-
e overgave aan Gods aanbiddelijke Wil, deze
zware beproeving. Moge uw vertrouwen op O.L.
Heer en het vooruitzicht op het blijde en blijven-
de wederzien uw leed verzachten. Bidt dagelijks
voor mijn zielerust.

Bemide schoonbroeders, schoonzusters, fami-
lieleden en goede vrienden, gedenkt mij nog
dikwijls in uw gebeden. Tot weerziens in de
Hemel!

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

Mevrouw Frans VANHECKE, geboren Valentine
PROVOST, zijn echtgenote;

Mijnheer en Mevrouw Roger VANHECKE-DE-
JONGHE en hunne kinderen José en Francine,
zijn kinderen en kleinkinderen;

De familiën VANHECKE, DEPOORTER, DE
CORDIER, PYCKE, PROVOST en STAES,

danken U van harte voor de blijken
van genegenheid en gebed.