

'Ik ben de Verrijzenis en het leven. Wie in mij
gelooft, zal leven ook al is hij gestorven.

+

TOT VROOM AANDENKEN AAN

de HEER

CYRIEL VAN HECKE

echtgenoot van Mevrouw

CYRILLA VAN DE PERRE

geboren te Hemelveerdegem op 13 mei 1897 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen op 21
maart 1967, gesterkt door de genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.

Heden is de mens en morgen is hij verdwenen ;
zalig is hij die altijd het uur zijner dood vóór ogen
heeft en die zich alle dagen bereidt om te sterven.

(Nav. XXII)

Zalig de mens die in de Naam des Heren zijn hoop
stelt en zich van ijdelheid en bedrog heeft onthou-
den.

(Ps. XXIX)

Gelukkig de mens die niet wandelt naar de raad
der goddelozen noch de weg der zondaars volgt,
maar zijn vreugde vindt in de wet van de Heer.

De goede man, wiens heengaan wij betreuren,
was diep overtuigd van deze schone waarheden. De
laatste dagen van zijn leven heeft hij zich op voor-
beeldige wijze gereedgemaakt op de ontmoeting
met de Verrezen Christus.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn oprech-
te dank om uw genegenheid en goede zorgen. Door
het gebed blijven wij met elkander onafscheidelijk
verenigd. Eens komt de dag van het blijde weder-
zien.

Beste familieleden, vaartwel. Denkt aan mij tij-
dens het vieren van de H. Eucharistie.

Jezus, Maria, Jozef.



De families

VAN HECKE, VAN DE PERRE,
VAN LIEFFERINGE, SCHANEVIJL,

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Uitg. L. Engels, Koster, Hemelveerdegem.