

"Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest !..."
(Evg.)



In de vrede van Christus ruste

DE HEER

EMIEL VAN HECKE

weduwnaar van Mevrouw
CHRISTIANE MISEREZ

geboren te Idegem op 6 september 1936 en god-
vruchtig overleden in de St.-Elisabethkliniek te
Zottegem op 26 januari 1990, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.

Wat kan een gezin toch beproefd worden ! Wat
kan het leven toch een opeenvolging van krui-
sen zijn ! Te zwaar voor normale menselijke
schouders. Maar wie zou dit verwacht hebben :
het zo vlugge volgen van vader na het heengaan
van moeder ?

De dood van iemand die ons dierbaar is, komt
steeds onverwacht. De mens die zich als een
grashalm altijd weer opricht, blijft zich normaal
altijd verzetten tegen een dood die hij dreigend
nabij weet. En wanneer het dan toch gebeurt,
dan wordt de slag die ons treft nog verhevigd
door de machteloosheid die wij ervaren voor een
in wezen zinloos gebeuren, waarbij ons de vraag
naar het "waarom" op de lippen blijft branden.
Het antwoord op deze vraag kan de mens uit
zichzelf niet geven. Hij kan het enkel aflezen
aan het leven, de dood en de opstanding van
Jezus Christus. Enkel daaruit ontspringt de ze-
kerheid dat de mens in de dood niet in het niets
valt, maar in Gods handen.

Hij was een goed kristen. Het geloof heeft hij
metterdaad beleefd. Dit geloof heeft hij ook on-
geschonden bewaard en in dit geloof is hij ge-
storven. Voor zijn dierbaren is het een troost in
ditzelfde geloof afscheid van hem te kunnen ne-
men. God heeft immers zijn naam in de palm
van Zijn hand geschreven. Daarom mogen wij
ook de zekerheid koesteren dat zijn leven niet
vergeefs is voorbijgegaan, en dat alles wat hij
voor mensen heeft betekend niet verloren is.

Dierbare kinderen en kleinkind, nu het zwaar-
ste offer van mij en van u wordt gevraagd, zal
ik de Heer van leven en dood vragen dat Hij u
moge helpen en sterkte geven om mijn heen-
gaan te kunnen aanvaarden in het licht van uw
geloof. Wij hebben hier geen blijvende woon-
plaats.

Ik heb voor u geen andere boodschap dan
deze : blijft steeds van mekaar houden en me-
kaar helpen. Vergeet het voorbeeld van uw
ouders niet. Moge het u in het verdere leven
goed gaan.

Lieve moeder, dierbare familieleden, goede
buren die zulk een steun voor mij zijt geweest,
trouwe verpleegster die mij zo liefdevol hebt
verzorgd, dank voor alles.

H. Montfort, hemelse moeder Maria, wees zijn
zaligheid !

De families VAN HECKE, MISEREZ, DE NUTTE en DE CUBBER,

danken u voor de blijken van christelijk
medevoelen en uw gelovig gebed.

Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054 / 50 10 59
Goossens M., Schendelbeke - ☎ (054) 41 58 91

