



Bid voor de zielerust
van mevrouw

Julia VAN HECKE

echtgenote van de heer

Raymond Van Wijmeersch

geboren te Parike op 27 augustus 1901 en zacht
ontslapen in de Heer te Geraardsbergen op
12 januari 1975, voorzien van de Sacramenten
van de zieken.

Vol zorg om haar woning, vol edelmoedigheid
om heen en weer te lopen naar haar stervende
echtgenoot, viel ze er bij. Na de stille vreugde
van het gouden huwelijksjubileum, kwam zeer
snel de pijn van ziekte en scheiding. Zó is de
levenswet die niemand wijzigen kan : een mens
komt tot een weelderig bestaan, maar doodarm
verlaat hij zijn gespaarde rijkdom. Zeer wijs
klinkt het woord van de Heer : " Verzamel u
schatten die u niet ontnomen worden ".

De dienstvaardigheid van deze werkzame vrouw
en echtgenote, de goedheid voor geburen en
kennissen, waren ook een teken van Gods liefde
en inzet voor de mensen. Voor Julia zal ook de
uitspraak van de Heer, troostvolle hoop geven :
" Het kleinste wat ge aan de minsten der mijnen

gedaan hebt, zal honderdvoudig beloond worden".

Beminde echtgenoot, zeer tragisch is dit afscheid
geweest. Veel dank voor wat u voor mij ge-
weest zijt in zorg en toewijding om ons huis.
De Heer weze nu ook voor u de liefde die
altijd geeft, de barmhartigheid die alles ver-
geeft. Heb moed, hoop op de Heer.... tot we
weer eens samenzijn in een nieuwe wijze van
bestaan.

Beste broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster,
bloedverwanten en vele vrienden, bidden we
verder over de dood heen, dat hetgene ons
samenhield in dit leven, ons nu ook dieper mag
verbinden met elkaar in de eeuwigheid.

De families

VAN HECKE, VAN WIJMEERSCH,
LEROY, DELVOY,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming
en danken U hartelijk.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge