

Ik ben moe na deze lange reis  
Al wat ik vraag is een rustige slaap  
En dromen van hen die ik liefhad



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Julien VAN HECKE

Echtgenoot van Mevrouw Hilda LAMPAERT

Geboren te Balegem op 22 oktober 1923  
en er overleden in familiekring  
op 4 januari 2000,  
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Hilda LAMPAERT

Luc en Julia VAN HECKE - COPPENS,  
Johan VAN HECKE,  
Eric VAN HECKE en Inneke DE ROOY,  
Pascal VAN HECKE,  
Karel VAN HECKE

De families VAN HECKE, LAMPAERT,  
VAN RONSSE en DE MEDTS

*danken u oprecht voor uw aanwezigheid  
uw gebed en blijken van deelneming.*

---

vader,  
weet je nog die zondagnamiddag,  
't is lang geleden,  
toen je ging wandelen, de leeuweriken hoog in  
de lucht, de velden om je heen, richting  
Oombergse bossen.  
alleen, op je eigen tempo, nadenkend.  
je had ervan genoten, zei je.  
ik weet het nog zo goed, alsof je het nu zegt.  
hoe zou ik ze trouwens ooit vergeten,  
de almaar schaarser wordende woorden,  
die meer en meer als de laatste voelden.

onlangs,  
zoals je daar zat op de rand van je bed,  
je kreupele handen elkaar betastend  
je grijze haren in de war  
dacht ik  
'waar is je sterke lijf  
je bent van porselein, zo broos,  
maar zo veilig in haar handen'  
je vroeg haar 'help me eens recht'  
net zoals gisteren, en de dag voordien,  
of deze zomer nog en vorig jaar met Pasen,  
zelfs meer dan 10 jaar geleden hoorde ik het al  
want zolang al zit je op de rand van je bed.

---

Onze bijzondere dank aan de vrienden, buren en  
familieleden die hem steunden met hun bezoek.



uitg. van boxstael. balegem - rouwc. porrez