

Christus de aanvang  
Christus het einde  
Christus in eeuwigheid



BEWAART IN UW HART DE GEDACHTENIS  
VAN EEN GOEDE MOEDER

ZALIG AANDENKEN AAN MEVROUW

## Ivonne VAN HEDENT

echtgenote van Michel EECKHOUT

geboren te Oombergen op 23 december 1945  
en overleden te Aalst in het St-Elisabeth-  
ziekenhuis, na een langdurige ziekte, op  
21 februari 1986, gesterkt door de Heilige  
Sakramenten der zieken

Zij was lid van de K.V.L.V.

Veel te vroeg in onze ogen is de dierbare  
overledene aan de genegenheid van haar ge-  
lieften ontrukkt, ware het niet dat wij met de  
ogen van het geloof de zekerheid hebben dat  
de dood een overgang is naar een beter leven,  
het eeuwig leven bij onze liefdevolle hemelse  
vader.

Ivonne was een moeder, bezorgd en bekom-  
merd om het welzijn van haar gezin, dat was  
haar ganse leven, daarvoor heeft zij hard ge-  
werkt en is zij steeds, spijs de zware slagen  
die het leven haar toebrengt, met liefalligheid  
door het leven gegaan. Moed en uithoudings-  
vermogen vraagt zulk een leven, vooral wan-  
neer een langdurige ziekte het lichaam onder-  
mijnt.

Het leven kan soms hard en onverbiddelijk  
zijn en daarom is het goed dat wij steeds  
de werkelijkheid voor ogen houden: niemand

is geboren om hier te blijven, maar om in  
christelijk geloof langs een levenstaak hier  
op aarde een hemels geluk op te bouwen. Wie  
het zo beschouwt, kan de zorgen, het lijden  
en de dood overwinnen en gelukkig zijn.

Mijn beste Philip en Kris, mijn heengaan doet  
jullie pijn, dat weet ik, want wij hielden zo  
van mekaar. Weest nu de troost en de steun  
van vader. Gij moet hem en zijn moeder uw  
goede grootmoeder Marie, thuis ter zijde  
staan en helpen waar gij kunt. Blijf trouw  
aan de christelijke levenswijze die ik u ge-  
geven en voorgehouden heb. Gedenkt mij  
steeds in uw gebeden.

Mijn goede man Michel, samen hebben wij  
goede en kwade dagen gekend, hard gewerkt  
en ook samen geschreid. Bezie het kruis  
zoa's wij het samen deden. Ik ken je geloof,  
je betrouwen en je liefde en wat je thans  
een marteling is mag weldra de bron van  
Gods zegen zijn. Daartoe offer ik mijn leven  
op aan de Heer, voor uw aller welzijn.

Beste moeder, schoonmoeder Marie, broers en  
zusters, familieleden en vrienden, voor de  
zorgzame dienstbaarheid, uw vriendschap en  
toewijding, vooral gedurende mijn ziekte dank  
ik U allen oprecht. Moge de Heer U er over-  
vloedig voor vergoeden en bidden wij voor  
elkaar.

Moge Maria, « de Zoete Nood Gods » voor  
deze dierbare overledene de brug zijn langs-  
waar zij de levende God ontmoed in geest  
van verzoening en vrede.

De families VAN HEDENT, EECKHOUT,

VAN CAELENBERG en DE SMET

**danken U voor de blijken van oprecht  
medeleven**

---

Begr. J. DE COCK - Ressegem