

*Wij zullen je missen elke dag,
in kleine en eenvoudige dingen,
maar in ons hart zal je met ons samen blijven.*



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Madeleine VANHEE

**echtgenote van de Heer
Valère VAN STEENBERGHE**

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op
27 december 1930 en overleden omringd
door haar familie in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 23 juli 2000,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzlfing.

De families :

VANHEE - VAN STEENBERGHE
GHIJS en STEVENS danken U
voor uw aanwezigheid en uw medevoelen.

Namis op donderdag 17 augustus 2000 om 18.45 uur
in de parochiekerk te Sint-Maria-Oudenhove.

Ik heb een vrouw gekend...
o wat was die sterk,
altijd was ze bezig,
altijd aan het werk.
Ze kende heel wat wee,
maar zette kranig door,
en wat er ook gebeurde,
haar gezin ging voor.

Ik heb een vrouw gekend...
die vol vuur en liefde zat,
en ondanks al haar zorgen,
haar naasten nooit vergat.
Haar kinderen waren haar leven,
en al stond zij soms alleen,
of was het al eens moeilijk,
zij sloeg er zich doorheen.

Ik heb een vrouw gekend...
die klaar stond voor een ander,
die ook zo dikwijls zei :
'wees goed toch voor elkander'.
Zichzelf telde ze niet mee,
misschien lag ze te dromen,
dat voor haarzelf
geluk later wel zou komen.

Ik heb een vrouw gekend...
die ik nooit meer zal vergeten.
Hoe dat dat toch wel kan?

't Was moeder, moet je weten.