

OP U, O HEER, HEB IK GEHOOPT.

In een vroom gebed
gedenken wij de ziel van

MEVROUW

Maria, Leontine VAN HEE

echtgenote van de Heer
ALBERT SOETENS

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 13 mei 1927
en godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent,
op 9 april 1983,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

†

De families **VAN HEE, SOETENS,**
GHYS en **DE BRAKELEER,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

« De Heer is waarlijk opgestaan... dat is de hoopgevende Paasboodschap die de Apostelen als geheel nieuwe mensen de wereld instuurde en ook voor ieder gelovige het perspectief van de Verrijzenis ontsluit ; want wie met Christus sterft zal ook met Christus opstaan ten eeuwigen leven ». Moeder is zo onverwacht uit ons midden weggenomen en nu eerst voelen wij zo diep aan wat zij voor ons geweest is.

Geen inspanning was haar teveel, geen offer te zwaar wanneer het ging om het welzijn en de gezondheid van haar echtgenoot, kinderen en vooral van haar oogappel, de kleine Stefaan.

Leeg komt de plaats in ons ouderlijk huis, waar ze de laatste tijd zo fier mocht zijn om de aanpassingen, zó net verzorgd tot in de kleinste details. Mocht de vreugde die ze daaraan beleefde een voorsmaak zijn van de eeuwige vreugde, die mag verwacht worden in onze Eeuwige thuis voor degene die de Heer hier op aarde trouw trachten te zijn in dit kort en tijdelijk bestaan.

Goede echtgenoot, kinderen en kleinkind, dank voor uw genegenheid, uw goedheid en uw steun, vooral de laatste weken, die ik ver van onze geliefde thuis moest doorbrengen. Blijft elkaar omringen met de troostende zorg die ik mocht ondervinden.

Beste familieleden en buurtmensen, bidt samen met mijn gezin opdat ik ook U weldra bij de Heer moge vergelden, voor wat Gij voor mij zijt geweest.

De Heer geve haar de eeuwige rust.