

†

Dankbaar gedenken wij

Mario VAN HEEDE

zoon van Marcel en Julia HEYMANS
geboren te Geraardsbergen op 26
augustus 1970 en bij een smartelijk
ongeval overleden te Mol op 27 augustus
1990.

Lieve Mario,

veel te jong ben je heen gegaan zoals
iedere zondagavond kende je, je
bestemming naar het leger, helaas wat je
niet wist dat het de laatste rit zou zijn,
jij en je vrienden zijn helaas nooit
aangekomen, het ongeval kwam onver-
wachts, ook voor ons allen een kleine
troost is het dat je geen pijn hebt
geleden, je hield van het leven met alle
vezels van je lichaam vol levenslust was
je, vrienden had je bij de vleet nooit
was je alleen.

Je verloofde Ilse hield zo veel van jou
ze zal je nooit vergeten, we missen je,
Mario, je bent er niet meer maar we

Begrav. Collier - De Taeye (054) 41 35 00

zien je nog voor ons staan wij hopen
en zijn zeker dat we elkaar ooit nog
terug zullen zien in het hemels,
vaderhuis, je was ons zo dierbaar en
zult het altijd blijven wij weten dat je
op ons neer zult kijken, we kunnen
niet genoeg zeggen hoeveel we van je
hielden en hoeveel we je zullen missen
Slaap zacht, lieve Mario

Beste ma en pa, bedankt voor alle
goede zorgen, ik zal over jullie waken.

Lieve grootmoeder,
bedankt voor mijn fijne kinderjaren.

Lieve broer, zusters en schoonbroers
ook jullie wil ik bedanken het was een
fijne tijd bij jullie,

Bedankt tantes, nonkels, neven,
nichten en vrienden.

Lieve Ilse, ik weet dat je nog veel
verdriet zult hebben, maar weet dat het
leven ook voor jou verder gaat.

Denk aan mij in jullie gebeden.
Tot wederziens

De families : HEYMANS - FAVEYST-
VAN HEEDE
danken U.

Druk. De Nayer - Moerbeke

