



TOT DANKBARE GEDACHTENIS AAN
MEVROUW

Maria Antonia VANHEEL

weduwe van de Heer
Germain VANHERPE

Geboren te Heusden op 22 februari 1914 en god-
vruchtig overleden in het St.-Franciscustehuis te
Oprakel op 24 februari 1999,
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

**De families VANHEEL, VAES,
VANHERPE en JOURET,**

danken U voor uw aanwezigheid en
medeleven in hun rouw.

Wij danken U, Heer God, voor deze vrouw en
moeder, die ons zo lang en dierbaar nabij is
geweest en die nu stilletjes naar de hemel ging,
bevrijd uit lijden en beproeving die haar deel
waren.

Wij danken U voor de kommer en de zorgen
waarmee zij haar gezin heeft omringd. Zij is
immer een voorbeeld geweest van noeste arbeid.

Wij danken U, Heer, om deze moeder die ons
leerde leven en werken. Gij zijt tot haar geko-
men in het schemerdonker van haar levensavond,
met de ontluikende lentebloemen van het eeuwig
leven, die zij fris zal houden in haar korf.

Heer, wij zijn bedroefd en toch vol overgave
om onze overleden moeder, om heel haar leven,
haar sleur, haar onbegrensde hulp.

Haar levenstocht is ten einde. Zij is steeds
rechte wegen gegaan. Zij heeft onderweg haar
goede daden meegedeeld. Daartoe heeft zij zich
gesterkt en gevoed aan Gods liefdevol bezig zijn
met de mensen. Wie met Hem zal zijn komt
ook thuis bij de Hemelse Vader in de eeuwige
vrede.

Lieve kinderen en kleinkinderen, buren en vele
vrienden, dank voor uw liefde, genegenheid en
troost.

Blijft mij gedenken in uw gebeden.

Onze Lieve Vrouw, troosteres van de bedroe-
vende, bid voor ons.

