

†
A A N D E N K E N

aan de heer

Albert, Octaaf VAN HEGHE

weduwnaar van mevrouw Madeleine Holderbeke

Geboren te Smeerebbe-Vloerzegem

op 19 mei 1903 en godvruchtig overleden

in de H. Hartkliniek te Ninove op 18 juni 1985

gesterkt door Gods heilig Sacrament.

"Mensen, hun dagen zijn als het gras,
zij bloeien als bloemen in het open veld.

Dan waait de wind en ze zijn verdwenen.."

Deze waarheid heeft deze man
tijdens zijn landbouwersberoep
dagelijks kunnen nagaan, en hij was
ervan overtuigd dat het werkelijkheid was.

Want hij ging wel fier op zijn ouderdom
en zijn nog stevige gezondheid, op zijn
kranigheid, " maar „ voegde hij eraan toe
" er mag toch niets bijzonders voorvallen .."

Gedachtig de vergankelijkheid van
een mensenleven heeft hij
zijn leven eeuwigheidswaarde willen geven.

Tijdens zijn levensdagen ontmoette hij God
als de Heer en de Meester van de Schepping,
als Degene die elke mens
langs bepaalde wegen leidt naar zijn doel.

Zijn taak van echtgenoot en vader
heeft hij plichtbewust volbracht
door noeste arbeid, kommervolle zorg
en voorbeeld van christelijk leven.

Voor zijn buurtmensen en vrienden
had hij steeds een vriendelijk woord.

Hij stelde belang in kerkelijk
en parochiaal gebeuren en leefde mee.

Door de dood is voor deze man
het ogenblik aangebroken van zijn levensoogst.

Dierbare kinderen, ik was steeds gelukkig
als ik mij bij u mocht bevinden,
als ik nog wat kon meeleven
met de uitbating van uw landbouwbedrijf.

Ik dank u allen voor uw genegenheid,
voor uw bezoeken aan mijn ziekbed.

Beminde kleinkinderen, gij waart mijn trots.

Gij zijt de toekomst van onze familie.

Bewaart in uw leven een overtuigd geloof
in een steeds aanwezige God, want God komt
in zoveel onverwachte dingen,

" God, gedenk ons vader en familielid,
die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt.

Bewaar hem in Uw en onze liefde. Laat hem nu
ook verrijzen tot nieuw leven met uw Zoon.."

De families Van Heghe, Holderbeke,
De Vuyst en Soetens

danken voor uw christelijk medeleven.