

« 't Is al gelijk het God belieft!
Ik stierf geerne, ware het niet voor Mama. »

(woorden van de zieke)

Toen begon zijn kin te beven en er kwamen
tranen in zijn ogen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Amedé VAN HEGHE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA MORNIE

geboren te Ophassel de 8 april 1880 en er zacht
in de Heer ontslapen de 16 december 1963.

Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden en
de Pauselijke Zegen.

Erelid van de Bond van het H. Hart.
Sekretaris van de Kerkfabriek.

Er zijn mensen, die rondom zich rust en
vreugde brengen omdat in hun hart de tevreden-
heid woont. Amedé was zo een mens. Het was
aangenaam om met hem te praten. Hij droeg
weliswaar zijn hoge jaren, maar zijn woorden
en gedachten bleven klaar als deze van 'n jonge
man. Hij had de gave, die men de wijsheid noemt.
Zijn contentement wortelde in een gelovig hart.
Zijn rozenkrans was zijn vriend. Altijd droeg hij
hem bij zich en bad hem dikwijls. Voor zijn tal-
rijke kinderen bleef hij de vader in de volle
betekenis van het woord. Zijn vreugde was het
de hoeve te bewonen, waar hij altijd geleefd had;
te wandelen langs de velden die de zijne wa-

ren; rondom zich de vertrouwde geuren te
weten van dieren en vruchten. Want dit alles,
die natuur bracht hem dichterbij God. Hij wist
zich afhankelijk en veilig in de handen van de
Schepper.

Met hem stierf één van die schone oude men-
sen, die een voorbeeld blijven voor ons geslacht.

Dierbare echtgenote, meer dan vijftig jaren
hebben we samen wel en wee gedeeld. Heb
dank voor uwe genegenheid en beste zorgen.
Vaarwel!

Mijn goeie kinderen, ik mocht lang bij u blij-
ven. Gij dacht er niet aan dat ik u moest verlaten.
Maar Ons Heer vergeet niemand. En altijd lijkt
het te vroeg als Hij roept. Draagt steeds zorg
voor Mama, ze verdient het.

Probeert te zijn als uw vader: tevreden met
wat Ons Heer u gaf. Hij weet het immers zo-
veel beter dan wij.

Beminde Familie en vrienden, weest mij in
uwe gebeden indachtig.

H. Hart van Jezus, Uw Rijk kome!

De familiën :

VAN HEGHE, MORNIE

TORREKENS, VAN KERKHOVE

zeer getroffen door uw vroom gebed en
meevoelen in de rouw, DANKEN U.

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt