

"Wie zijn leven wil redden zal het verliezen ;
maar wie echter zijn leven verliest om Mij-
nentwil, zal het redden.



GEDENK IN UW GEBED BIJ DE HEER

DE HEER

Arseen VAN HELLEPUTTE

zoon van **Livinus** en van **Virginie Verstricht**

geboren te St. Goriks Oudenhove op 23 maart
1886 en er overleden op 4 januari 1969, gesterkt
door de H. Sakramenten der Zieken.

Aan allen, die Hem ontvingen gaf Hij
de macht Gods kinderen te worden.

God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden,
niet om de wereld te oordelen, maar opdat
de wereld door Hem zou gered worden.
Wie in Hem geloofd, wordt niet geoordeeld.

Ik ben het levend brood, dat uit de wereld is
neergedaald ;
zo iemand eet van dit brood, zal hij in eeuwig-
heid leven.

Wie in Mij geloofd, zal leven, ook al is hij
gestorven.

"Heer, Gij, die in Uw bergrede gezegd hebt :
"Zalig de armen van geest want hun behoort
het rijk der hemelen"-beoordeel onze overlede-
ne niet naar zijn menselijke fouten doch naar
zijn deugden, waarmede hij ons omringde.



Om uw bliken van deelneming danken U
van harte,
de familiën **VAN HELLEPUTTE** en
VAN DER STRICHT.

Uitg. **VAN DER STICHELEN** Gerard.