

Ten paradijze geleiden u de engelen, dat bij uwe aankomst de Martelaren u ontvangen en u opvoeren naar de heilige stad Jerusalem. Het koor der Engelen ontvange u, en moget gij met Lazarus, eens zo arm, de eeuwige rust vinden.

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mejuffer

Astrie-Julie Van Helleputte dochter van wijlen

Leopold en Rosalie DE BOE

Geboren te Ste Maria-Lierde de 17 October 1863
en er geheel en al aan Gods H. Wil overgegeven
overleden de 14 Januari 1953.

Lid van de Congregatie
en van verscheidene godvruchtige genootschappen.

De beste bereiding tot de dood is een volkomen onderwerping aan Gods H. Wil.

O dood ! waarom zou ik u vrezen, daar gij voor mij de ingang zijt tot het eeuwig leven.

Overtuigde kristene, eenvoudig, rechtvaardig, godvrezend en van alle kwaad verwijderd wandelde zij in al de geboden des Heren. Ook zal hare gedachtenis in zegening blijven bij al degenen die haar gekend hebben.

Stichtend en voorbeeldig was haar leven en ook haar heengaan. Hetgeen zij betrachtte aanschouwt zij nu ; hetgeen zij

verhoopte bezit ze nu, en met Maria die zij op aarde zo zeer beminde, is zij nu voor altijd verenigd in den hemel.

Duurbare familieleden, en gij bij wien ik zo wel werd verzorgd, hebt dank voor uwe tedere genegenheid. Toont mij voort uwe liefde met voor mij te bidden.

H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid ! (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De Familiën VAN HELLEPUTTE & DE BOE.

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-Maria-Lierde.