

Zalig de doden die in de Heer sterven,
hun werken zullen hen volgen.



VROOM AANDENKEN
IN EEN UITNODIGING TOT GEBED
voor mevrouw

Bertha VAN HELLEPUTTE

weduwe van de heer Isidoor van Wijmeersch

geboren te Sint-Goriks Oudenhove
op 1 december 1919 en godvruchtig overleden
in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem op
11 januari 1994, gesterkt door de H.Sakramenten
der zieken.

André en Lucie Lechene - Van Wijmeersch,
Lucien en Iliane Van Wijmeersch - Baele,

Andy en Veerle Lechene - Vandenbogaerde,
Marjan Van Wijmeersch en verloofde
Kris Van Kerckhove,
Koen en Cindy Van Wijmeersch,

De families Van Helleputte, Van Wijmeersch,
De Sutter en Dieraert.
danken u voor uw oprecht medeleven.

De namis heeft plaats in de parochiekerk van
Sint-Goriks Oudenhove op donderdag 3 februari 1994
om 19.30 uur.

Lieve moeder, met stille eerbied en oprechte
dankbaarheid denken wij vandaag terug aan al wat gij
voor ons, uw kinderen, hebt betekend.

Gij waart het hart van de familie die allen eensgezind
rond uw persoon wist te verzamelen.

Uw grootste vreugde hebt gij steeds gezocht en
gevonden in de intimiteit van de huiselijke kring, in de
taale arbeid voor uw gezin en in de eenvoudige
dienstvaardigheid telkens als iemand in nood op u
beroep deed.

Moeder kende het leven met zijn goede en kwade
dagen, met ziekte en gezondheid. Zonder klagen heeft
zij alles uit Gods Handen aanvaard. Zij kon zo stilletjes
zitten bidden met grote dankbaarheid en met stil
verlangen naar haar kinderen en kleinkinderen.

Zij vergat daarbij als het ware de lasten en pijnen van
een langdurige ziekte die haar wekenlang in bed hield.
Maar de voorbeeldige en liefdevolle zorgen en
opbeurende bezoeken van al haar kinderen en
kleinkinderen, van familie en vrienden hebben haar
lijden verzacht. Moeder heeft haar kruis schoon
gedragen.

Moge zij met vader en met alle overleden familieleden
die haar zo dierbaar waren in Gods eeuwige vrede
rusten.

Lieve kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor de
grenzeloze toewijding waarmee gij mij tot in hoge
ouderdom hebt verzorgd.

Troost u, want de dood is toch maar een overgang
naar het volle leven en wij blijven dan ook voor
eeuwig met elkaar verbonden in de liefde van God.

Dierbare zuster, familie en vrienden, ik dank u voor de
vele lieve attenties waarmee gij mijn oude dag tot
hoogdagen van geluk hebt gemaakt. Laten wij elkaar
blijven gedenken in onze gebeden.

Uitvaartverzorging Wiris Zottegem tel.09/360.79.20