

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Clara Van Helleputte

echtgenote van Mijnheer

EDMOND DE LOORE

geboren te Velzeke, op 2 september 1904 en
overleden te Zottegem, in St-Elisabetkliniek,
op 19 mei 1966,
voorzien van de Troostmiddelen van onze Moeder
de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

« Voor uw gelovigen, o Heer, wordt het leven
verwisseld, niet weggenomen, en nadat het huis van
dit aards verblijf is ontbonden wordt in de hemel een
eeuwige woonstede verkrege. » (Pref.)

De duurbare overledene is van ons heengegaan na
een langdurige en pijnlijke ziekte; maar haar lijden
heeft zij groot en schoon gedragen in een geest van
diep geloof en vrouwen op Onze Lieve Heer, met
een totale overgave aan zijn aanbiddelijke wil.

Duurbare echtgenoot en lieve kinderen, wij hadden
nog zoveel voor mekaar kunnen zijn, wij hadden ons
samen deze dagen kunnen verheugen bij de eerste
ontmoeting van mijn doopkind met de Heer. Het is
voor mij op de Hemelvaart van Onze Heer Jezus-
Christus de grote en definitieve ontmoeting met Hem
geworden; maar tevens de intrede in zijn geluk-
zaligheid, Gods wil geschiede. Hij weet best wat goed
is voor zijn kinderen. Van uit zijn schone hemel zal ik u
nu kunnen beminnen en voor u zorgen en gij, gedenkt
gij mij van uwe kant in uw gebeden.

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust.

Drukkerij Melckebeke Zottegem

De Heer Edmond DE LOORE,

De Heer en Mevrouw Roger D'HAESELEER-DE LOORE,

Jongeluijer Karlen D'HAESELEER,

Jongeheer Hans D'HAESELEER,

De families VAN HELLEPUTTE, DE LOORE, DE GEYTER en DE
SPIEGELEER

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN

DEELNEMING EN GEBEDEN.