

God, neem hem op in Uw vreugde.

+

Dankbaar aandenken aan

David, Leopold

VAN HELLEPUTTE

zoon van wijlen

Seraphien en Maria De Smet,

geboren te Steenhuize-Wijnhuize

op 13 augustus 1910 en godvruchtig

overleden te Sint Maria-Lierde

op 14 december 1989.

gesterkt door de HH. Sakramenten.

—  
Zo eenvoudig als hij geleefd heeft, zo eenvoudig is zijn dood geweest. Samen met zijn broers ten dienste staan van het familiebedrijf, in dat werk sterk meelevende met en onder de indruk komen van Gods wondermooie schepping, en dan samen met broers in familiekring genieten van een rustige oude dag, dit is het leven geweest van deze man. Hij was een overtuigd christen, vierde regelmatig elke zondag de eucharistie mee in zijn parochiekerk en bleef zeker trouw aan de godsdienstige opvoeding die zijn ouders aan hun kinderen gegeven hadden.

In zijn laatste levensdagen is David onbewust naar zijn dood toe gegroeid, om-

geven door de zorg en het bekommerd-zijn van zijn twee broers, die nog overlevenden zijn van een groot gezin.

Dierbare broers, lang heb ik samen met u de gezelligheid van onze huiskring en ons samenzijn mogen ervaren. Ik dank u om uw bezorgdheid en uw belangstelling waarmee gij mij vooral tijdens mijn laatste levensmaanden omringd hebt.

God, onze Heer, Gij houdt van de mensen zoals een Vader van zijn kinderen. Wij vertrouwen David toe aan Uw liefde die geen grenzen kent. Laat hem over de dood heen thuis komen bij U en schenk hem de vreugde die Gij van alle eeuwigheid Uw kinderen hebt toegezegd. Wij vragen U dit door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.

De families

Van Helleputte en De Smet

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : zondag 11 februari 1990 te 7.30 u.

—  
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel